



De sleutel

tot het begrijpen van

de Islam

Dr. Abul-Rahman AlSheha

Vertaald door:

Jaber Andich

Fadoua Charki

Nagekeken door:

Salah ad dien van Nuffel

© Auteur (Copyright):

Dr. Abdur-Rahman bin Abd Al-Karim Ash-Sheha

<http://www.thekeytoislam.com>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Inhoudsopgave :



● <i>Inhoudsopgave</i>	1-3
● <i>Voorwoord van de Engelse vertaling</i>	2-5
● <i>Voorwoord van de Nederlandse vertaling</i>	3-7
● <i>Voorwoord van de schrijver</i>	4-9
● <i>Wat is Islam</i>	5-12
● <i>De twee geloofsovertuigingen</i>	6-14
● <i>Wie is de boodschapper van de Islam</i>	7-15
● <i>Zij zeiden over Mohammed</i>	8-16
● <i>Het gebed</i>	9-17
● <i>De Zakat (Armenbelasting)</i>	10-18
● <i>Het vasten van de (maand) Ramadan</i>	11-19
● <i>De Bedevaart</i>	12-20
● <i>Het geloven in Allah</i>	13-21
● <i>Bewijzen voor het bestaan van Allah de Verhevene</i>	14-22
● <i>Het geloven in de Engelen</i>	15-26
● <i>Het geloven in de Boeken</i>	16-26
● <i>Het geloven in de profeten</i>	17-28
● <i>Het geloven in de laatste dag</i>	18-29
● <i>Het geloven in voorbeschikking en het lot</i>	19-29
● <i>Fundamentele principes van de Islam</i>	20-30
● <i>Islamitische manieren</i>	21-31
● <i>Rechten in de Islam</i>	22-32
● <i>Wat weet jij over</i>	23-34
● <i>De eerste moskee die op aarde gebouwd is</i>	34
● <i>De zwarte Steen</i>	36
● <i>De standplaats van Ibrahim</i>	37
● <i>De berg Nour</i>	38
● <i>De zamzambron</i>	38
● <i>De Safaa wa Marwa</i>	41
● <i>Al-Jamaraat</i>	42
● <i>Islamitische feestdagen</i>	43
● <i>De Moskee van de Profeet</i>	44
● <i>Al-Aqsa Moskee</i>	44
● <i>De Assaghra moskee</i>	46

• <i>De Islam en geld</i>	24-47
• <i>De vrouw in de Islam</i>	25-48
• <i>De Islam en geslachtsgemeenschap</i>	26-49
• <i>De moslims en de niet moslims</i>	27-50
• <i>De Islam en het respecteren van de andere hemelse godsdiensten</i>	28-51
• <i>Wat zegt de Koran over Mozes en Jezus?</i>	29-51
• <i>De Islam en de oorlog</i>	30-53
• <i>De Islam en het milieu</i>	31-56
• <i>De Islam en hygiëne</i>	32-57
• <i>De Islam en kennis</i>	33-59
• <i>De Invloed van de islamitische beschaving op de moderne wetenschappelijke ontwikkeling</i>	34-60
• <i>Eigenschappen van de islamitische beschaving</i>	35-64
• <i>Verzen uit de Koran die wetenschappelijke wonderen bevatten</i>	36-65
• <i>De Koran en het begin van het heelal</i>	37-67
• <i>De Koran en de expansie van het universum</i>	38-70
• <i>De Koran en het heelal</i>	39-72
• <i>De Koran en de atmosferische druk</i>	40-75
• <i>De Koran en de duisternis in het bovenste niveau van de ruimte</i>	41-76
• <i>De Koran en het atoom</i>	42-77
• <i>De Koran en de embryonale fases</i>	43-78
• <i>De Koran en de afscheiding tussen de zeeën</i>	44-85
• <i>De Koran en duisternis in de diepe zee</i>	45-86
• <i>De Koran en de rol van de wind bij het vormen van wolken en regen</i>	46-89
• <i>De Koran en het vee</i>	47-93
• <i>De Koran en de Bergen</i>	48-94
• <i>Water en het leven</i>	49-96
• <i>Waarom de angst voor de Islam en vijandigheid tegenover de Islam?</i>	50-97
• <i>Waarom dient een persoon moslim te worden?</i>	51-100
• <i>Eindwoord</i>	52-104
• <i>Hoe wordt men moslim</i>	53-105



Voorwoord van de Engelse vertaling

Ondanks dat de Islamitische manier van leven de grootste aanhang ter wereld heeft, is er een grote behoefte aan juiste en bruikbare informatie over het islamitische geloof zowel voor de praktiserende moslim als degene die in de Islam geïnteresseerd is.

Ironisch genoeg heeft 9/ 11 ervoor gezorgd dat de westerse samenleving een ongewone en vaak irrationele afkeer heeft van de Islam. Maar gelijktijdig prikkelt het de interesse van veel nieuwsgierige en nadenkende niet-islamitische westerlingen met een kritische kijk naar de media die de islam en zijn aanhangers in een kwaad daglicht zet, terwijl hun persoonlijke ervaringen met de moslims vaak het tegendeel is.

Daarom zoeken ze de waarheid van de religie en proberen hun eigen antwoorden te vinden op vragen die ofwel worden genegeerd in de bekende media, of het wordt zo verdraaid dat er verkeerde informatie wordt vrijgegeven. Wat resulteert is een leegte die schreeuwt om een informatieve betekenisvolle, en serieus antwoord.

Abdul- Rahman al- Sheha heeft zich in zijn grensverleggende compendium "**De sleutel tot het begrijpen van de Islam**" niet alleen gericht op deze behoefte, maar heeft met zijn schrijven een unieke boek geïntroduceerd dat zowel gebruiksvriendelijk is als uitgebreid en wetenschappelijk.

De islamitische ontwaking die de moslim in de 20ste eeuw heeft bevrijdt van kolonisatie leed niet een tekort aan geleerden of kennis gericht op het consolideren van nieuwe vrijheden gevonden in het Boek van Allah en de uitspraken van Zijn Nobele Profeet .

Het genie van deze vroege islamitische wijzen heeft een grote bijdrage geleverd aan het construeren van een kader waarop de huidige oplevende islamitische bewegingen huisvesten. Maar bijna al deze Islamitische verhandelingen zijn uiteindelijk geschreven in een taal en stijl gericht naar degenen die, voor het grootste deel, al moslim zijn, of ervaren zijn met de gebruikte termen en manier van schrijven.

Al-Sheha zijn sleutel, is een eenvoudig geschreven boek dat een schat aan informatie biedt voor de niet-moslim die streeft naar een duidelijke en beknopte beschrijving over wat de Islam wel en niet is. Ook biedt het boek een uiterst

goede en geordende beschrijving van oudsher afkomstig overzichten op gebied van geloofsleer, aanbidding, en sociale kwesties voor de praktiserend moslim.

Het is duidelijk dat deze manier van het verstrekken van essentiële informatie over de boodschap van de Islam, de islam presenteert in een frisse en complete uitnodigende gelegenheid met behoud van: onveranderlijke en onaantastbare principes van het Geloof.

“De sleutel” combineert een inzichtelijke en deskundig oog van een geleerde met de empathie van een sociaal bewuste onderzoeker.

Het resultaat is een informatief, boeiend verhaal dat o.a. de essentie van de islamitische eredienst, en de islamitische interpretatie van de astrofysica, (al- Haitham, en Edwin Hubble), met gelijke helderheid en zelfverzekerdheid behandelt, en nog belangrijker, hen beiden verbindt met passende referenties uit de Koran, profetische uitspraken, of beide. De onderwerpen zijn in opmerkelijke breedte en diepte behandeld, dit staat als een getuigenis van het enorme talent en de scherpzinnigheid van de auteur.

De inhoud en de stijl van dit boek brengt de wereldwijde dialoog over religie in het hedendaagse leven een bijzonder belangrijke bijdrage, hiermee neemt *al- Sheha's* boek een belangrijke plaats onder de werken van zijn soort. Het boek herdefinieert de hoofdlijnen van dit debat en het verbeterd de inzicht op de islamitische fundamenteën van de Europese wetenschap en cultuur. Het is een perfect stuk werk dat hopelijk invloed zal hebben op de volgende generatie van islamitische geleerden die ervoor kiezen om het presenteren van de Islam in onbebouwd grond als hun levenswerk te zien. We bidden voor een algemene aanvaarding van dit prachtig aanbod, en we vragen Allah de Almachtige, de Ene, de Sublieme de moslims standvastig te maken en niet-moslims leiding te schenken en kennis te geven van al het goede in deze wereld, en het beste in het hiernamaals.

Hoofd van onderzoek en ontwikkeling van: “De Canadese Dawah vereniging”.

Professor **Kamal Hassan Ali**, M. Ed., Ed.D.



Westfield State College
Westfield, MA
USA



Voorwoord Vertaling

In de naam van Allah de Erbarmer, de Meest Barmhartige.

Alle Lof is aan Allah, en Allah's zegeningen en vrede zij met de profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen, Voorts:

Dit is de Nederlandse vertaling van het boek: «*Al-Miftah li fahm al-Islam*» oftewel «**de sleutel tot het begrijpen van de Islam**».

Dit boek is geschreven om een juist beeld te geven over wat de Islam werkelijk inhoudt en waar de Islam voor staat.

Het boek geeft vooral de niet moslim algemene kennis over de Islam en zijn basisprincipes, zo begint het boek met een korte uitleg over wat de Islam betekent, daarna worden de zuilen van de Islam en de geloofsovertuiging in het licht gezet.

Verder legt de schrijver de relatie uit tussen de Islam en verschillende wereldse zaken, daarmee drukt de schrijver de alomvattendheid van de Islam uit en de overeenkomst van de Islam met de natuurlijke aanleg.

Ook heeft de schrijver verschillende wetenschappelijke feiten naast verzen uit de Koran gezet en de overeenkomsten daarvan uitlegd. De meeste teksten in dit deel zijn citaten uit andere boeken die specifiek gericht zijn op de relatie tussen de Islam en de moderne wetenschap.

Tijdens het vertalen heb ik geprobeerd de letterlijke vertaling zo veel mogelijk te benaderen daar het mogelijk was. Bij vertalingen van de uitspraken van de Profeet (vrede zij met hem) heb ik woorden tussen haakjes gezet die als verduidelijking van de uitspraak dienen.

Bij de vertaling van de Koran heb ik over het algemeen de vertaling van Dr. Sofjan S. Siregar (De Edele Koran) gebruikt, behalve daar waar ik zag dat het (in mijn ogen) beter vertaald kon worden, heb ik het aangepast in de mate van het mogelijke.

De citaten uit de Koran heb ik als volgt aangegeven: «De Koran 1- 1».

Het eerste getal staat voor het hoofdstuk (Surah), het tweede nummer staat voor het begin van de geciteerde verzen.

Jaber Andich





Voorwoord schrijver

In de naam van Allah de Erbarmer, de Meest Barmhartige.

Alle Lof is aan Allah, en Allah's zegeningen en vrede zij met de profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen, Voorts:

Degene die een boek doorbladert heeft het niet gelezen.

Dit boekje geeft een korte uitleg over de laatste goddelijke religie. Allah heeft met deze religie alle voorgaande religies opgeheven. Een geloof dat beleid wordt door meer dan 1 miljard mensen wereldwijd volgens de laatste statistieken. Het geloof dat door veel mensen geaccepteerd wordt, ondanks de zwakke financiële en menselijke steun. En het komt zelden voor dat iemand de Islam verlaat nadat hij/zij de Islam omarmt heeft.

Belangrijke mededeling:

Voordat u dit boek gaat lezen dient u te weten dat de Koran geen wetenschappelijk boek is, maar de Koran kennis en geleerden heeft geëerd en hun een hoge status gegeven in de gemeenschap en ons heeft opgedragen hun te respecteren en te waarderen.

De Koran is een wetgeving die voor de moslim de weg tekent hoe hij/zij dient om te gaan met andere mensen, zodat de moslim op de hoogte is wat zijn rechten en plichten zijn. Dit is niet alleen op gebied van het aanbidden van een god, maar ook op gebieden zoals; maatschappij, educatie, economie, politiek, en zelfs op karaktereigenschappen. Dit alles zodat de mensen een goed en gelukkig leven hebben zonder dat de een de ander onrecht aandoet.

In dit boek wil ik niet de Koran aan de moderne wetenschap of ontdekkingen koppelen, maar ik noem bepaalde verzen uit de Koran waarin verwijst wordt naar ontdekkingen van de moderne wetenschap. Allah heeft in de Koran een aantal van Zijn scheppingen genoemd zoals de zon, de maan, de sterren, de nacht, de dag, de hemel, de aarde, de dieren, de planten enz. en ons gevraagd om hierover na te denken, zodat wij De Heer leren kennen en Zijn grootheid, macht en alomvattende kennis.

Ik hoop dat dit boek een reden zal zijn voor de lezer om de Koran beter te leren kennen, het boek dat niet door valsheid bereikt kan worden niet van voren en niet van achteren. Een neerzending van de AlWijze, de Geprezene⁽¹⁾.

Dr. Abdul-Rahman AlSheha



(1) De schrijver verwijst hier naar een vers uit de Koran; 41 - 42.



De sleutel

tot het begrijpen van

de **Islam**

Wat is Islam?

De Islam is de overgave aan Allah de Verhevene en het hem gehoorzaam zijn en het verlaten van al zijn.

Het geloof van gemakelijkheid: Allah de verhevene heeft gezegt:

«Allah wenst (wil) voor jullie het gemakkelijke en Hij wenst (wil) niet voor jullie het ongemak» (De Koran 2- 185).

- Het geloof van innerlijke rust: Allah de verhevene heeft gezegt.
- Het geloof van liefde en het liefhebben voor anderen: De profeet van de islam zegt: **«De geliedste mensen bij Allah zijn degene die het nuttigste zijn voor de mensen»**.
- Het geloof van genade en medelijden: De profeet van de islam zegt: **«De genadevollen (Allah) de meeste barmhartige zal genade met hun hebben, heb genade met degene op de aarde dan zal Degene in de hemel genade met jullie hebben»**. Overgeleverd door: (Abu Dawood en Ahmed).
- Het geloof dat geen onduidelijkheden bevat; Allah de Verhevene zegt: **«En voor jou (O mohammed) zonden Wij slechts mannen aan wie Wij openbaarden; vraag (het) dan aan bezitters van kennis, indien jullie (het) niet weten»** (De Koran 16- 43).
- Het geloof van absolute gelijkheid tussen alle mensen, niet specifiek voor een bepaalde ras; de profeet van de Islam zegt: **«De mensen zijn gelijk zoals de tanden van een kam (gelijk zijn), de arabier noch de westerse wordt bevoorrecht behalve door godsvrees.»**
- Het geloof van absolute rechtvaardigheid welke zelfs de vijanden omvat; Allah de Verhevene zegt: **«En laat de haat van een volk jullie niet ertoe brengen niet rechtvaardig te wezen. Wees rechtvaardig, dat is het dichtst bij godsvrees.»** (De Koran 5- 8).
- Het geloof van vrijheid: Vrijheid van geloven: Allah zegt **«Er is geen dwang in de godsdienst.»** (De Koran 2- 256).

Vrijheid in het zeggen: De profeet zegt: **«De beste Jihad is de waarheid**



zeggen tegen een slechte leider».

- Het geloof van eenheid en vereniging: **«en houdt jullie allen stevig vast aan het touw (godsdienst) van Allah en weest niet verdeeld.»** (De Koran 3- 103).

- Het geloof van samenwerken voor het goede: **«En ondersteun elkaar bij het goede en Taqwa, en steun elkaar niet bij zonde en overtreding.»** (De Koran 5- 2).

- Het geloof voor iedereen, het geloof dat gericht is naar alle rassen, Allah zegt: **«En Wij hebben jou niet anders gezonden dan aan de gehele mensheid als een verkondiger van verheugde tijdingen en als een waarschuwer. Maar de meeste mensen weten het niet.»**

(De Koran 34- 28).



► De deur van de Kabah is gemaakt van puur goud uit respect voor de Kabah. De deur wordt één keer per jaar geopend tijdens de Hadj periode om de Kabah te wassen en opnieuw te bekleden.

Het geloof dat als men het binnen treed Allah al zijn voorgaande zonden vergeeft: De profeet van de Islam zegt: **«De Islam doet het voorgaande (zonden en fouten) teniet.»**

Het volmaakte geloof waarmee Allah alle voorgaande geloven heeft vervolmaakt en afgesloten. Allah de Verhevene zegt: **«Vandaag heb ik jullie godsdienst vervolmaakt en heb Ik Mijn gunst voor jullie volledig gemaakt en heb Ik de Islam voor jullie als godsdienst gekozen.»** (De Koran 5- 3).

De Islam is het aanbidden van Allah in al zijn vormen, daden, woorden en het geloven, wat op zijn beurt een grote bijdrage levert aan het toebrengen van nobele

karakter eigenschappen en het reinigen van het ziel. De mens verbeteren en het verzorgen en behouden van de Islamitische gemeenschap.

Zuilen van de islam

De aanbidningen in vorm van daden en woorden, ook wel de Zuilen van de Islam genoemd:

1 De twee geloofsovertuigingen :

«Het getuigen dat er geen God is behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.»

En dit is de sleutel om de Islam binnen te treden. En de betekenis van *«Er is geen god behalve Allah.»*:

- *Dat er geen Schepper van dit heelal is behalve Allah*
- *Dat er geen bezitter of beschikkingsrecht hebben is behalve Allah.*
- *Dat niemand het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah.*



► *Er is geen god die het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah, en Mohammed is zijn Boodschapper .*

En de betekenis van *«het getuigen dat Mohammed Zijn boodschapper is»*:

Het gehoorzamen van zijn bevelen, het geloven in wat hij verteld en het onthouden van datgeen hij verboden heeft.



Wie is de boodschapper van de Islam?

Mohammed de zoon van Abdu Allah zoon van Abdul Mutalib zoon van Hashim, hij stamt af van de Arabische stam Quraish en stamt uiteindelijk af van Adnaan welke afstamt van Ismaïel de zoon van Abraham de meest geliefde profeet van Allah (*vrede zij met hen*).



En ook zijn moeder Aminah dochter van Wahb stamt af van Adnaan en stamt dus ook af van Abraham (*vrede zij met hem*). Hij is geboren in het jaar 571 in Mekkah wat het centrum van het geloof is, waar zich de Kaa'ba bevindt die Ibrahim en zijn zoon Ismaïel gebouwd hebben.

De profeet Mohammed stond voor zijn profeetschap bij zijn volk bekend als «De Betrouwbare», zo lieten ze bijvoorbeeld belangrijker spullen bij hem wanneer ze op reis gingen. Hij hield ervan om mensen te helpen, hij loog of bedroog nooit en stond daarom ook bekend om zijn eerlijkheid.

De eerste openbaring kwam toen hij veertig jaar oud was, hij vertelde zijn vrouw Khadija wat er gebeurd was en zei: «Ik vrees voor mezelf.» Waarop zijn vrouw antwoordde: «Nee bij Allah! Allah zal je nooit ter schade zetten! Je verzorgt de familiebanden, helpt de zwakken, je geeft de armen (wat ze nodig hebben), je bent gastvriendelijk, en je helpt mee aan goede zaken (die mensen overkomen)». (*Sahih al boekhari 14/ hadith nr.3*).

Hij bleef dertien jaar in Makkah oproepen naar het Monotheïsme, waarop hij migreerde naar El Madina en de mensen daar uitnodigde naar de Islam.



Toen zij de Islam binnentraden heeft Allah de rest voor het geloof geopenbaard.

Acht jaar na de migratie is de profeet terug gegaan naar Makkah en heeft haar geopenend. Hij overleed toen hij 63 jaar oud was, nadat de Koran compleet was geopenbaard, het geloof compleet was en de Arabieren de Islam binnen waren betreedt.

Zij zeiden over Mohammed:

Dr. Gustave Le bon (1931) zegt in zijn boek:

«De Arabische beschaving»: «Wanneer de waarde van mensen beoordeeld wordt met hun vrome daden dan is Mohammed (vrede zij met hem) een van de geweldigste mensen die de geschiedenis ooit gekend heeft. De westerse geleerden beginnen Mohammed rechtvaardig te beoordelen terwijl de religieuze intolerantie vele geschiedschrijvers verblindt heeft om zijn gunsten te erkennen».

Dr. Michael H. Hart zegt in zijn boek: «The 100»:

«Mijn keuze om Mohammed bovenaan de lijst van de meest invloedrijke personen ter wereld te zetten kan sommige lezers verrassen..., maar hij was de enige man in de geschiedenis die buitengewoon succesvol was op zowel de religieuze als seculiere niveau.»

(The 100 een rangschikking van de meest invloedrijke personen in de geschiedenis, New York: Hart Publishing Company 1978, pagina 33).



2

Het gebed :

Het gebed verbindt de dienaar met zijn Heer, hij smeekt Hem, vraagt Hem om vergeving, en vraagt Hem om hulp en correctie in al zijn doen en laten.

Het zijn vijf gebeden per etmaal, verdeeld over de dag en nacht waarvan de tijden bepaald zijn. Hierdoor is de Moslim altijd met zijn Heer verbonden. Mannen dienen de gebeden in de moskeeën te verrichten behalve als men een excuus heeft.

De Moslims staan tijdens het gezamenlijk gebed in rijen naast elkaar, richten zich naar dezelfde richting (Makkah) en zijn allemaal gelijk in de onderwerping aan Allah.

Dit gebed cijfert alle sociale verschillen weg en brengt ze samen als een liefhebbende en intieme gemeenschap.



► *Figuur: Een grote groep gelovigen die zich nederwerpen aan God De Verhevene in een unieke opstelling, als een duidelijke vertoning van hun nederigheid en onderworpenheid aan Hem.*

De Zakaat (armenbelasting)

De rijke Moslim geeft gewillig een kleine percentage van zijn geld onder specifieke voorwaarden aan zijn behoeftige en arme broeders.

De Islam wil hiermee de sociale solidariteit doen herleven, en de armoede totaal wegnemen en het aanpakken van de risico's die armoede met zich meebrengt.

Hiermee zuivert de Islam de harten van de rijken van gierigheid en hebzucht en ook de harten van de armen van haat en wrok jegens de rijken, wanneer zij zien dat de rijken van tijd tot tijd aan hen uitgeven en hen niet in de steek laten.



► Taalkundig betekend «Zakaat»: toename, het verhoogt iemands rijkdom en beschermt het van tegenspoed.



4

Het vasten van de (maand) Ramadan

Één maand per jaar vasten de Moslims. Ze eten niet, drinken niet en hebben geen geslachtsgemeenschap vanaf zonsopkomst tot zonsondergang. En dit is geen nieuwe regel voor alleen de Moslims, maar Allah had het ook de vorige volkeren verplicht gesteld.

Allah zegt hierover: «**O jullie die geloven, het vasten is jullie verplicht, zoals het ook verplicht was voor hen voor jullie, hopelijk zullen jullie (Allah) vrezen.**» (De Koran 2- 183).

Het vasten helpt in het bevechten van de lusten. Door het vasten voelt een Moslim wat de armen voelen en hierdoor komt hij zijn verplichtingen tegenover hen na en zet zich meer in om hun behoefte te vervullen.



► Moslims gebruiken de om het begin en eind van iedere maand te bepalen. Het wordt ook gebruikt om het begin van religieuze seizoenen (zoals het vasten en de Bedevaart) te bepalen.

5

De bedevaart

Het bezoeken van Makkah om daar op bepaalde plaatsen (zoals Arafah, Muzdalifa, De heilige moskee) bepaalde handelingen (Zoals verblijven in Arafah, Muzdalifa, enz) te verrichten in bepaalde tijden (Zoals het verblijven in Arafah de negende dag van de 12de Islamitsche maand Du al Hijah). Dit alles doet de Moslim omdat hij de wil van zijn Heer nastreeft. De Hadj (bedevaart) is voor iedere Moslim één keer in het leven verplicht indien hij/zij aan de volgende voorwaarde voldoet:

- Volwassenheid bereikt hebben.
- Bewust zijn.
- Lichaamelijk en economisch in staat zijn de bedevaart te verrichten.

Allah zegt: **«En Allah heeft voor de mensen de bedevaart verplicht gesteld, (voor hen) die in staat zijn daarheen op weg te gaan. En wie ongelovig is: Allah heeft geen behoefte aan de werelden»** (De Koran 3- 97).

De Hadj is de grootste Islamitsche bijeenkomst waarbij de moslims bijeenkomen op één plaats, één tijd, in één soort kleding, en dezelfde daden verrichten. Waarbij ze Eén Heer aanbidden en om vergeving vragen, er is geen verschil tussen rijk of arm, zwart of wit, arabisch of europees. Dit alles duidt op het Islamitsch broederschap.



► Bedevaartgangers omlopen de Ka'ba tijdens de Hajj periode. Deze moskee is geschikt voor meer dan twee miljoen mensen op een moment.



De pijlers van het geloof

De aanbidningen die onder geloofsovertuiging valt, ook wel de zuilen van de Imaan (geloofsovertuiging) genoemd.

1

Het geloven in Allah:

Het geloven in Allah houdt in dat men gelooft in Eén God zonder deelgenoten in Zijn Heerschappij, Goddelijkheid of zijn Namen en Eigenschappen. Niets is aan Hem gelijk, Hij heeft geen helpers.

En dat Hij De Schepper is van het bestaan en alleen Hij heeft de beschikking in het bestaan er gebeurd niets behalve met Zijn toestemming. En dat alleen Hij het recht heeft om aanbeden te worden. Allah zegt: «Zeg:» **Hij is Allah de Enige. Allah is de enigste van Wie het geschapene afhankelijk is. Hij heeft niet verwekt en is niet verwekt. En niet één is Hem gelijkwaardig.** (De Koran 112 -1).



► Dit is hoofdstuk nr. 112 in de Koran. Het werd geopenbaard toen de polytheïsten de profeet Mohammed vroegen de Heer van de werelden beschrijven.

Bewijzen voor het bestaan van Allah de Verhevene

Alle scheppellen op zich zijn duidelijke bewijzen voor het bestaan van Allah de verhevene. Mensen met een gezond verstand en een zuivere natuurlijk aanleg beseffen dit direct. De ontkenners van het bestaan van Allah willen fysiek bewijs wat ze met hun zintuigen kunnen waarnemen.

Hiermee spreken ze zichzelf tegen doordat ze in dingen geloven waarvan slecht de resultaten waarneembaar zijn. Zo geloven ze in zwaartekracht terwijl zwaartekracht op zich niet zichtbaar is, maar doordat alles naar beneden wordt getrokken geloven ze dat er een bepaalde kracht is die ervoor zorgt dat alles naar beneden wordt getrokken. En het zelfde geldt voor magnetisme, doordat men ziet dat een magneet ijzer aantrekt hebben ze deze kracht magnetisme genoemd terwijl de kracht zelf onzichtbaar is.

Klopt het dan wanneer we zeggen dat we slechts geloven in dingen die we met zintuigen kunnen waarnemen? Is het ook vanzelfsprekend dat we niet in Allah geloven omdat we Hem niet kunnen zien of vatten met onze zintuigen? Tewijl we daarentegen alle feiten erkennen slechts door het zien van het resultaat, de reactie of de sporen ervan.

Het verzoek om fysieke bewijzen voor het bestaan van God heeft veel mensen weerhouden van de werkelijke weg om Allah te leren kennen en dat is door het denken over Zijn tekens en Zijn schepsels.

Allah de verhevene zegt:

«En fir'aun zei: «O Haman, bouw voor mij een hoog paleis, hopelijk bereik ik de poorten. De poorten van de hemelen, zodat ik de God van Mousa kan zien. En voorwaar, ik veronderstel dat hij zeker een leugenaar is.» En zo werden zijn slechte daden schoonschijnend gemaakt en werd hij afgehouden van de weg. Maar de list van fir'aun kan niet anders dan mislukken.» *(De Koran: 40- 36).*

En dit gedrag is niet beperkt tot een bepaalde tijdperk, maar het is de gewoonte van de voorgaande ontkenners van het bestaan van God door hun onwetendheid.



Allah zegt hierover:

«En degene die niet weten, zeiden: «Waarom spreekt Allah niet tot ons en waarom komt er geen Teken tot ons?» Zo spraken ook degenen die voor hen waren. Hun harten lijken op elkaar. Waarlijk, Wij hebben de Tekenen duidelijk gemaakt aan een overtuigd volk» (De Koran 2- 118).

Of hoogmoedigheid is de reden. Allah zegt: **«En degenen die niet op de ontmoeting met ons hopen, zeiden: «Waren de Engelen maar tot ons neergezonden of zagen wij onze Heer maar!» Voorzeker, zij zijn arrogant over zichzelf en ze overtreden met een grote overtreding»** (De Koran 25- 21)

Of doordat ze onrechtvaardig waren, Allah zegt: **«En (gedenkt) toen jullie zeiden: «O Mousa, wij zullen jou niet geloven totdat wij Allah duidelijk (in Zijn ware gestalte) zien,» waarop de bliksem jullie greep, terwijl jullie toekeken.»** (De Koran 2- 55).

Onder de bewijzen voor het bestaan van Allah:

- De conclusie van een zuivere natuurlijke aanleg: Een persoon met een correcte en natuurlijke aanleg en goed functionerende hersenen weet dat iets niet zomaar kan bestaan zonder iets dat voor het bestaan gezorgd heeft, en dat voor elk gebeuren een oorzaak is.
- De Ayaat van de Koran die ons aansporen om na te kijken naar en te denken over al het bestaan om ons heen, wat allemaal zonder twijfel duidt op het bestaan van de Schepper en Beheerder ervan.
- Het verbazingwekkende universum met zijn bijzondere creativiteit en planeten en andere hemellichamen, waarvan als sommige afwijken van hen weg dan zouden er rampen gebeuren wat alleen God weet, Wie is dan Diegene die alles laat velopen van het begin van haar schepping tot de dag van vandaag volgens een zeer nauwkeurige systeem?

Allah zegt:

«Zeg (O Mohammed) Aanschouwt wat er in de hemelen en op de aarde is. Maar de tekenen en de waarschuwingen baten niet voor een volk dat niet gelooft.» (De Koran 10- 101).



En de mens zelf als we nadenken over onze lichamen en de bouw ervan en wat Allah ons heeft gegeven aan mogelijkheden.

Allah zegt:

«En op de aarde zijn tekenen voor de overtuigden. En ook in jullie zelf, zien jullie dan niet?» (De Koran 51- 20).

En de dieren waarvan de mens profiteert van hun eten, drinken, kleding en het berijden ervan.

Allah zegt:

«En voorwaar voor jullie is er in het vee een lering: Wij geven jullie van wat er in hun buiken tussen mest en bloed is pure melk, gemakkelijk voor de drinkers. En van de vruchten van de dadelpalm en de druivenstruiken maken jullie een bedwelmende drank en een goede voorziening. Voorwaar, daarin is zeker een Teken voor een volk dat begrijpt. En jouw Heer inspireerde de bij: “Bouw huizen in de bergen en in de bomen en in wat zij (de mensen) bouwen. Eet dan van alle vruchten en volg de wegen die jouw Heer makkelijk maakte.” Er komt uit hun buiken een drank met verschillende kleuren, daarin is genezing voor de mensen. Voorwaar, daarin is zeker een Teken voor een volk dat nadenkt.» (De Koran 16- 66).

En al deze planten, bomen en gewassen in haar verschillende vormen en kleuren waarvan mensen eten, drinken, huizen bouwen en als genezing gebruikt.

Allah zegt:

«En Hij is degene Die de aarde heeft uitgespreid en daarop stevige bergen en rivieren heeft gemaakt, en van alle soorten vruchten heeft Hij paren gemaakt. Hij doet de nacht de dag bedekken. Voorwaar, daarin zijn Teken en voor een volk dat nadenkt. En op de aarde zijn streken naast elkaar, en druivenstruiken, en planten en dadelpalmen, sommige met takken, andere met enkelvoudige stammen, begoten met een soort water. Wij doen sommige van hen beter eetbaar maken dan andere. Voorwaar, daarin zijn Teken en voor een volk dat begrijpt.



En alle andere schepsels en wezens in verschillende rassen, vormen en met verschillende kenmerken die voortbewegen over de aarde.»

(De Koran 13- 3).

Allah zegt:

«Hij schiep de hemelen en de aarde, zonder pilaren die jullie kunnen zien, en Hij plaatste op de aarde bergen opdat zij jullie niet zou doen wankelen, en Hij verspreidde daarop allerlei soorten dieren. En Wij zenden water uit de hemel, waarna Wij er allerlei soorten rijke gewassen op doen groeien. Dit is de schepping van Allah. Toont Mij wat degenen Allah hebben geschapen. Maar de onrechtplegers verkeren in duidelijke dwaling» *(De Koran 31- 10).*

En het verbazingwekkende voortplantingssysteem van alle levende wezen wat als garant staat voor de voortzetting van het leven en het evenwicht op het universum.

Allah zegt:

«En Allah schiep ieder levend wezen uit water; onder hen zijn er die zich op hun buiken voortbewegen en onder hen zijn die op twee (voeten/poten) lopen, en onder hen zijn die op vier (poten/benen) lopen. Allah schiep wat Hij wil. Voorwaar, Allah is Almachtig over alle zaken.» *(De Koran 24- 45).*

En de verbazingwekkende verdeling van levensbehoeften voor al deze wezens en schepselen.

Allah zegt:

«Er is geen levend wezen op aarde, of aan Allah is het onderhoud ervan. En Hij kent de verblijfplaats en bewaarplaats ervan. Alles is vastgelegd in een duidelijk Boek.» *(De Koran 11- 6).*

En wat er zich in dit universum bevindt aan schepsels heeft Allah ons slechts voor een deel van hen kennis gegeven.

Allah de Almachtige zegt:

«Heilig is Degene Die al de soorten heeft geschapen die de aarde voortbrengt en uit henzelf en van wat zij niet weten.» *(De Koran 36 -36).*

2 Het geloven in de Engelen :

Dit houdt in dat men gelooft dat Allah veel engelen heeft waarvan de hoeveel alleen Allah weet. Allah heeft ze geschapen om Hem te aanbidden en Hem te gehoorzamen.

Allah zegt: «**Het is de Masih (Jezus) niet te min om een dienaar van Allah te zijn en de nabije Engelen (ook niet)**» (De Koran 4 - 172).

En deze engelen zijn niet Zijn deelgenoten of Zijn kinderen maar het zijn schepsels die Hij heeft geschapen opdat zij Zijn opdrachten uitvoeren wanneer Hij hen opdraagt. Allah zegt: «**En zij zeiden: De Barmhartige heeft Zich een zoon genomen. Heilig is Hij! Zij (de engelen) zijn slechts geëerde dienaren. Zij nemen het woord niet vóór Hem en zij handelen op Zijn bevel**» (De Koran 21- 26).

3 Het geloven in de Boeken :

Het geloven dat Allah uit de hemel boeken naar Zijn boodschapper heeft gezonden om Zijn boodschap aan de mensen over te brengen, opdat zij weten hoe zij Allah moeten aanbidden en om hun levenswijze te ordenen. Een aantal van deze boeken zijn:

- De Sohof van Ibrahim, dit zijn de heilige geschriften die aan de profeet Ibrahim (*Abraham*) zijn geopenbaard.
- De Tawraah (Thora) Dit is het boek welk aan de profeet Moussa (*Mozus*) geopenbaard was.
- De Zaboor (Psalmen) Dit is het boek dat geopenbaard is aan de profeet Dawood (*David*).
- De Indjeel (De Bijbel) Dit is het boek dat aan de profeet 'isha (*Jezus*) geopenbaard is.



De Edele Koran



- De Koran Dit is het boek dat aan de profeet Mohammed geopenbaard is. Met de openbaring van De Koran (Het laatste boek) zijn alle voorgaande boeken opgeheven.

Wat is de Koran ?

De Qoraan wordt gedefinieerd als:

De woorden van Allah die in de Arabische taal geopenbaard zijn aan de profeet Mohammed, welke veelvuldig is overgebracht zowel mondeling als schriftelijk, hij begint met Surat Al-Fatiha en eindigt met *Surat An-Naas*. Het is een soort grondwet voor de moslims, zij halen er al hun leringen uit die zowel hun godsdienstelijke zaken als hun wereldse leven ordent.

De verschillen tussen de Koran en de voorgaande boeken zijn als volgt:

- Het is de laatste openbaring van Allah en daarom heeft Allah beloofd Zijn Boek te beschermen tot de dag des oordeels Allah zegt hierover: **“Voorwaar, Wij zijn het Die de vermaning (De Koran) hebben neergezonden, en voorwaar, Wij zijn daarover zeker de Wakers.”**
- Hij bevat alle wetten die nodig zijn voor de ideale samenleving waarin alle rechten van iedere mens wordt verzekerd.
- Daarnaast wordt de Koran beschouwd als een historisch document die volgorde van de openbaringen aan de profeten en wat zij hebben meegemaakt met hun volkeren van Adam tot en met Mohammed duidelijk maakt.
- Hij is geopenbaard voor alle mensen opdat zij kunnen genieten van een gelukkig, rustig en stabiele leven. En om hen uit het duisternis naar het licht te leiden.

Wat is er gezegd over de Koran?

Will Durant, heeft in zijn boek gezegd:

De Koran brengt de mens gemakkelijke en minst dubbelzinnige geloofsovertuigingen, ver weg van het naleven van ceremoniële rituelen, de meest liberale van het heidendom en priesterlijkheid. En hij (de Koran) had de grootste invloed in het verhogen van het niveau van de moslims zowel op cultureel als moreel niveau, en hij heeft de sociale orde en eenheid in hen tot stand gebracht, en ook spoorde hij hen aan om gezondheidsregels te volgen, en hij bevrijde hun gedachten van onrecht, wreedheid en vele mythen en illusies. Hij zorgen voor goede omstandigheden voor slaven, hij gaf de minderwaardigen waardigheid en trots. En creëerde onder de moslims een zeker mate van evenwicht en gematigdheid ver weg van lusten en verlangens, in mate dat het onvergelijkbaar is in geen enkel deel van de wereld bewoont door een blanke man.



4

Het geloven in de profeten:

Het geloven dat Allah profeten uit Zijn schepping heeft uitverkozen om Zijn boodschap en geloof over te brengen naar de mensen, zodat de mensen geen excuus hebben tegenover Allah nadat de profeten tot hun gekomen zijn. En het geloven dat ze de beste karakter eigenschappen hebben, en onfeilbaar zijn in hetgeen ze overbrengen. Er zijn vele profeten geweest waarvan alleen Allah de exacte hoeveelheid weet, en zij zijn evenwel mensen uitverkoren om de boodschap te dragen. Allah zegt: **“En Wij hebben (niemand) voor jou gezonden of ze waren slechts mannen aan wie Wij openbaarden. Vraagt dan bezitters van kennis, indien jullie (het) niet weten.”** (De Koran 21 -7).

De eerste profeet was Noach en de laatste profeet is Mohammed.



5

Het geloven in de laatste dag:

Het geloven dat dit wereldse leven op een bepaalde dag ophoudt, Allah zegt: **“Alles wat op de aarde is zal vergaan. En het aanzicht van jouw Heer is blijvend, de Bezitter van Majesteit en Eer.”** (De Koran 55- 26).

Gevolgd door opstanding en verzameling van alle schepselen om ze te beoordelen en hun daden te vergoeden, Hij zal de gelovigen die de profeten gehoorzaamde belonen met wat ze verdient hebben, en de boosdoeners die ongelovig waren en/of de profeten ongehoorzaam waren vergelden met datgene ze verdient hebben. De verdiende loon zal het eeuwige oneindige leven zijn in de Hemel of in het Hellevuur.

6

Het geloven in voorbeschikking en het lot:

Dit houdt in dat men gelooft dat Allah eeuwig alwetend was over alle zaken voordat ze plaatsvonden, waarna Hij ze schiep zoals Hij wist, voorbeschikt had en wou. Allah zegt: **“En Hij schiep alles en Hij bepaalt alles nauwkeurig”** (De Koran 25- 2).

En het resultaat van het geloven in de beschikking nadat men zich inspant:

1- Gemoedsrust en zelftevredenheid, wat geen plaats laat voor treuren over iets wat gebeurd is.

2- Het stimuleert het vergaren van kennis en het verkennen van wat Allah in dit universum heeft verscholen, zoals een ziekte een persoon drijft naar het zoeken van genezing welke Allah voor de mensen heeft geschapen.

3- Het hecht een persoon's hart aan Allah en hij/zij zal niet bang zijn dat anderen hem/haar iets ongewenst aandoen. Zoals de profeet tegen Ibn 'Abaas (terwijl hij nog jong was) heeft gezegd: **“... En weet dat de gehele gemeenschap bij elkaar kwamen om jou ten goede te zijn, dan zullen ze niet in staat zijn om jou ten goede te zijn behalve met iets wat Allah jou voorgeschreven heeft, en als zij bij elkaar komen om jou iets slechts aan te doen dan zullen zij daartoe niet in staat zijn behalve met datgene Allah jou voorgeschreven heeft, de pennen zijn opgeheven en het inkt op de schriften is opgedroogd.”**

Fundamentele principes van de islam

De fundamentele principes zijn:

- 1 Het behouden van het geloof
- 2 Het behouden van het leven
- 3 Het behouden van het rijkdom/geld
- 4 Het behouden van het verstand
- 5 Het behouden van nageslacht
- 6 Het behouden van eer

De profeet heeft gezegd:

“Want voorwaar, Allah heeft jullie jullie bloed (vergieten), geld en eer verboden, zoals deze dag en in deze maand in dit land verboden zijn”
(overgeleverd door: Tirmidhi).

Hij heeft ook gezegd:

“Zal ik jullie vertellen over de gelovige? Het is een persoon die door mensen hun geld en hun leven toevertrouwd wordt, en een moslim is degene waarvan niemand last heeft, niet van zijn tong (door b.v. over hen te praten) en niet van zijn hand (door b.v. te stelen), de werkelijke stijder op de weg van Allah is degene die zichzelf bevecht om gehoorzaam te zijn aan Allah, en de werkelijke emigrant is degene die de zonde en fouten vermijdt.” (overgeleverd door: Ibn Hibban).





Islamitische manieren

De islam heeft alle mondelinge en oneerbare handelingen verboden.

Allah zegt: “Zeg:

“Mijn Heer heeft slechts de zedeloosheden verboden, wat er openlijk van is en wat er verborgen van is; en de zonde; en de overtreding zonder recht; en dat jullie Allah deelgenoten toekennen, waarover Hij geen bewijs heeft neergezonden en dat jullie over Allah zeggen wat jullie niet weten”.” (De Koran 7 -33).

En hij heeft opgedragen alle goede karaktereigenschappen na te leven, de profeet heeft gezegd:

“Ik ben gezonden om de goede karaktereigenschappen te vervolmaken”. (overgeleverd door: Al-Hakim).



Rechten in de islam

De islam heeft voor zijn volgers rechten en plichten voorgeschreven ieder naar zijn status, zo hebben ouders rechten, van een getrouwd stel heeft iedereen van hun rechten, kinderen hebben rechten, de burens hebben rechten enz. Met als doel liefde en medeleven te verspreiden onder de mensen en het verband van de gemeenschap te versterken en daarmee ontbinding en uit elkaar vallen te voorkomen.

Allah zegt:

“En aanbidt Allah en kent Hem in niets een deelgenoot toe, en weest goed voor de ouders en de verwanten en de wezen en de behoeftigen en de verwante burens en de niet-verwante burens en de goede vrienden en de reiziger en de slaven waarover jullie beschikken. Voorwaar, Allah houdt niet van trotse hoogmoedigen.”

(De Koran 4- 36).



En zelfs de wegen hebben rechten, de profeet heeft gezegd: “Pas op voor het zitten langs de wegen! Ze zeiden:

“O profeet van Allah, we moeten wel met elkaar zitten om met elkaar te praten.” Als jullie er op staan om langs de wegen te zitten dan dienen jullie de wegen hun rechten te geven. Zij zeiden: “Wat zijn dan de rechten van de wegen, O boodschapper van Allah?” Hij antwoordde: “Niet blijven kijken, geen schade aanrichten (in al zijn vormen), het beantwoorden van de groet, het aanroepen naar het goede en het verwerpen van het slechte.” *(Overgeleverd door: Al-Boukhari).*

De dieren hebben ook rechten in de islam, vriendelijk en lief zijn tegenover de dieren is een reden van vergeving van de zonde. De profeet heeft gezegd:

“Terwijl een man onderweg was en erg dorstig was vond hij een waterput, hij ging naar beneden en dronk, toe hij weer boven was vond hij een hond die zo dorstig was dat hij zand at. De man zei: Deze hond is zo dorstig als ik net



was, waarop hij weer naar beneden ging en zijn lederen sok vulde met water en de hond te drinken gaf, waarop Allah hem dankte en hem zijn zonde vergaf. De metgezellen vroegen: “O boodschapper van Allah, is er een beloning in het voeren van vee ? Hij zei: “Ja, in ieder (goede behandeling van) vers lever (van levend vee) is een beloning” (Overgeleverd door: Al-Bukhari).

Daarentegen heeft Allah het slecht behandelen van dieren een reden gemaakt om het hellevuur binnen te treden, de profeet heeft gezegd:

“Een vrouw is door een poes het hellevuur binnengetreden, ze heeft haar gevangen tot ze doodging (van de honger/dorst), ze heeft haar niet gevoed of te drinken gegeven noch heeft ze haar vrijgelaten om van ongedierte te kunnen eten.” (Overgeleverd door: Al-Bukhari).

Als dit de genade is van de islam tegenover de dieren, hoe zit het dan met de mens die Allah boven al Zijn schepping heeft bevorderd?

Ze zeiden over de islam

S. Restler zei in zijn boek “*De Arabische cultuur*”:

“De islam kan op drie manieren begrepen worden: de eerste betekenis Geloof, de tweede Land, de derde Cultuur, In het kort samengevat: een unieke cultuur.”



Wat weet jij over

1. De Heilige Ka'ba :

De eerste moskee die op aarde gebouwd is. Allah (soebhanahoe wa ta'la) zegt:

“Voorzeker, het eerste huis dat voor de mensheid bestemd werd, is dat te Bekka (Mekka) vol van zegeningen en als richtsnoer voor alle werelden. Daarin zijn duidelijke tekenen: het is de plaats van Abraham en wie het binnengaat is in vrede.” (De Koran 3- 97).

Adam vrede zij met hem heeft het gebouwd en Ibrahim (Vrede zij met hem) heeft het herbouwd. Toen Ismaïel (Vrede zij met hem) het kind van Hajar geboren werd, werd de andere vrouw van Ibrahim (vrede zij met hem) Sarah jaloers en gebood Ibrahim (vrede zij met hem) om hen ver weg te brengen. Hier openbaarde Allah de Verhevene aan Ibrahim Vrede zij met hem, om hen naar Makkah te brengen. Ibrahim (Vrede zij met hem) gehoorzaamde aan de openbaring van zijn Heer en bracht hen naar Mekkah. Hij bezocht hen daarna van tijd tot tijd.





Hij (Ibrahim vrede zij met hem) bleef lange tijd weg zonder ze op te zoeken, toen hij op een dag terugkeerde vond hij Ismaïel vrede zij met hem in de buurt van de Zamzam bron. Toen Ismaïel zijn vader in het vizier kreeg sprong hij overeind en rende hem tegemoet, ze omhelsden elkaar liefdevol. Ibrahim vrede zij met hem keek Ismaïel aan en zei:

“Ooh mijn zoon. Allah de Verhevene heeft mij iets beloofd”. waarop Ismaïel vrede zij met hem antwoordde:

“Doe dan wat U bevolen is!” Hij (Ibrahim vrede zij met hem): “Zul je mij helpen?” Waarop Ismaïel vrede zij met hem antwoordde: “Ik zal je helpen.” Ibrahim vrede zij met hem zei:

“Allah de Verhevene heeft mij bevolen om hier een huis te bouwen” - en hij wees naar een verhoogd stuk grond. Ismaïel vrede zij met hem bracht de stenen voor de bouw van het Huis, terwijl Ibrahim de fundering maakte. Tijdens het bouwen reciteerden Ibrahim en zijn zoon vrede zij met hun:

“Heer, aanvaard dit van ons, want Gij zijt de Alhorende, de Alwetend.”

(De Koran 2- 127).

“Ze bouwden tot ze alle muren van het Huis optrokken”. *(Fath al-Baari, 3364).*

De Ka’bah is het Huis waar alle moslims zich naar wenden om het gebed te verrichten. En het is een symbool voor de eenheid van het geloof. Het doel voor de Moslims is het zich daar lichamelijk naar wenden, terwijl het hart en de ziel zich alleen naar Allah wenden en zich daaraan vastklampen. Allah de Verhevene zegt:

“En aan Allah behoort het Oosten en het Westen; waarheen gij u ook wendt, daar zal het Aangezicht van Allah zijn. Zeker, Allah is Alomvattend, Alwetend.” *((De Koran 2- 115).*

En zo richtten de Moslims zich naar het eerste Huis van Allah de Verhevene. Hun tawaaf is geen aanbedding voor het Huis maar voor Allah de Heer van het Huis. Allah de Verhevene zegt:

“Daarom moeten zij de Heer van dit Huis aanbidden. Degene die hun tegen de honger voedt en hen veilig stelt voor de angst.”

((De Koran 106- 3).

2. De zwarte Steen :

Een van de stenen van het Paradijs zoals de Profeet vrede zij met hem ons vertelde: **“De zwarte steen is uit het Paradijs.”**

Toen Ibrahim vrede zij met hem de Ka’bah bouwde en Ismaïel vrede zij met hem zijn vader de stenen aangaf, kwamen ze bij de hoek waar de Zwarte Steen hoorde. Ibrahim vrede zij met hem zei tegen zijn zoon Ismaïel vrede zij met hem:

De zwarte steen

“Geef mij een steen aan die ik hier kan zetten en die tevens een teken is voor de mensen zodat zij weten waar te beginnen met de tawaaf en waar te eindigen.” Hierop ging Ismaïel vrede zij met hem een steen zoeken die aan de beschrijving van zijn vader voldeed. Toen hij terugging naar Ibrahim vrede zij met hem zag hij dat hij al een steen had geplaatst. Verbaasd vroeg Ismaïel vrede zij met hem:



“Ooh vader, wie heeft U die steen gegeven?” Ibrahim vrede zij met hem antwoordde: **“Jibriel vrede zij met hem heeft deze steen vanuit de Hemel gebracht en hem daar geplaatst.”**

De Zwarte Steen is zwart van kleur, zwart met een rode tint. Het is geplaatst in de zuidelijke hoek van de Ka’bah, links van de deur. De hoogte ervan vanaf de grond is 110 centimeter. De Taief (degene die tawaaf verricht) laat de Zwarte Steen altijd aan zijn linkerkant. Vandaar is zowel de start- als eindpunt van de tawaaf.



3. De stansplaats van Ibrahim vrede zij met hem :

Dat is de steen waarop Ibrahim vrede zij met hem stond tijdens het bouwen van de heilige Ka'bah toen hij de stenen op de steeds hoger wordende muur moest plaatsen en hij er niet bij kon. Doordat hij tijdens de bouw en het tillen van de stenen erop stond is de afdruk van zijn voeten duidelijk erop gemarkeerd. Zo was Ibrahim aan het bouwen en Ismael gaf hem de stenen aan tot de bouw van de Heilige Ka'bah werd afgerond.



De afdruk van de voeten van Profeet Ibrahim vrede zij met hem is tot de dag van vandaag nog te bezichtigen op de steen die als verhoging diende. Het is beschermd met een dikke glazen wand om het te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Allah de Verhevene heeft de Moslims bevolen om er achter te bidden (wel richting de Heilige Ka'bah) met als bewijs: **“En toen Wij het Huis tot een plaats van verzameling voor de mensheid maakten en een plaats van veiligheid. En neemt de standplaats van Ibrahim tot een plaats voor het gebed.”** (Al-Baqarah, Ayah 125).

De standplaats van Ibrahim.

► Een van de wonderen van de profeet Ibrahim was dat de rots waarop hij stond tijdens de bouw van de Ka'ba zacht werd, zijn ingezonken voetsporen zijn tot de dag van vandaag zichtbaar.

Opdat dit een teken zal blijven in het herdenken van Ibrahim vrede zij met hem. De oorsprong van de Zwarte Steen en de Standplaats van Ibrahim vrede zij met hem is van robijn afkomstig uit het Paradijs. De Profeet vrede zij met hem zei: **“De Zwarte Steen en de Standplaats van Ibrahim zijn robijnen uit het Paradijs. Als Allah de Verhevene hun licht niet had gedimd dan verlichtten ze alles tussen het oosten en het westen.”** (Sahih Ibn Habbaan).

4. De berg Nour :

Dat is de berg waar de Profeet Mohammed vrede zij met hem zich afzonderde in de grot Hira. Voordat hij gezonden werd als profeet heeft Allah de Verhevene het hem geliefd gemaakt om zich zo af en toe af te zonderen van de mensheid en de drukte van de stad Mekka. Hij bracht dagen en nachtenlang door in de grot, Allah aanbeddend en overpeinzend over de situatie van zijn volk Quraish en de shirk die ze pleegden. En in deze grot daalde Jibreel vrede zij met hem op de profeet Mohammed vrede zij met hem. En dit was het begin van de profeetschap van Mohammed vrede zij met hem.



De grot «Hira»

► *De Grot van Hira is gelegen op het hoogtepunt van Jabal En-Noor in het oosten van Mekka. Het is ongeveer 4 kilometer van de Haram en zijn piek is ongeveer 634 meter hoog. Dit is de grot waarin de Engel Gabriël de eerste openbaring aan profeet Mohamed overbracht. Alnour is één van de bergen van Mekkas (de Faran bergen), deze bergen zijn ook in het Oude Testament (de Thora) genoemd, Hoofdstuk 23, vers nummer 2.*

5. Zamzambron :

De profeet Ibrahim vrede zij met hem reisde met zijn vrouw Hajar en zoon Ismaïel die toen een kleine baby was naar Makkah. Er was op dat moment helemaal niemand in Makkah, noch was er water op die plaats. Hij liet ze achter met slechts een zak dadels en een met water gevulde huid. Hij stond op en begon weg te lopen waarop zijn vrouw Hajar hem achterna liep. Ze zei: *“Ooh Ibrahim, waar ga je heen ons zo achter latend in deze woestijn. Er is hier geen water en er zijn geen mensen.”* Maar hij antwoordde niet en liep door en keek niet naar haar om. Hierdoor begreep Hajar de reden van zijn gedrag en vroeg: *“Heeft Allah de verhevene jou dit opgedragen, O Ibrahim?”* Ibrahim zei: *“Ja.”* Hajar keek naar haar echtgenoot Ibrahim die nog steeds wegliep van haar en haar kleine baby Ismaïel en zei: *“Dan laat Hij de Verhevene ons niet in de steek.”* Ze keerde terug naar haar zoon Ismaïel. Ibrahim vervolgde zijn weg tot hij uit hun zicht was, hij verhief zijn handen en zei:



“Onze Heer, voorwaar, ik heb mijn kinderen achtergelaten in een onbegroeide vallei bij Uw gewijde Huis. Onze Heer, Ik liet hen achter zodat zij het gebed zullen onderhouden, laat daarom de harten van de mensen tot hen neigen, en voorzie hen van vruchten. Hopelijk zullen zij dankbaar zijn.” (De Koran 14- 37).

Hajar pakte haar zoon Ismaïel op en gaf hem borstvoeding en zij dronk van het water wat Ibrahim vrede zij met hem voor hun had achtergelaten, toen alles opraaakte begon Ismaïel te huilen en te krijsen van de dorst. Zij kon

het niet verdragen naar haar zoon te kijken, terwijl hij huilde van de dorst, dus begon zij van hem weg te lopen. Toen ze de heuvel as-Safa bereikte, die het dichtst bij haar was, beklom ze die tot aan de top, zodat ze de vallei kon overzien om te kijken of ze iemand kon zien, maar ze zag niemand. Toen daalde ze van as-Safa af en liep in de richting van de vallei. Toen ze bij de vallei aankwam, nam ze haar lange kleed een stuk omhoog en bleef rennen, totdat ze de vallei voorbij was. Toen kwam ze bij de heuvel al-Marwa en beklom deze in de hoop iemand te kunnen zien, maar ze zag niemand. Dit herhaalde zij zeven keer. Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden zijn met hem) zei dat de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: “Dat is de reden waarom de mensen tussen hen (de heuvels as-Safa en al-Marwa tijdens de bedevaart) lopen.”

Aan het einde van de zevende ronde, toen ze bij al-Marwa was, hoorde ze een geluid en zei tegen zichzelf: “Wees stil!” Toen hoorde ze hetzelfde geluid nog een keer en nog een keer. Ze zei:



► De zamzam put ligt 21 meter van de Ka'ba vandaan. Hij is met de hand uitgegraven en is ongeveer 30 meter diep, met een inwendige diameter van tussen de 1,08 en 2,66 meter.

“Je hebt jezelf hoorbaar gemaakt, als je hulp gekregen hebt.”

En daar was een engel bij de plek van Zamzam. Hij groef een gat met zijn hiel, of met zijn vleugel, totdat het water er uit kwam. Ze begon het water met haar handen te omringen met zand en ze vulde haar waterzak terwijl het water er spontaan uit stroomde, terwijl ze het opschepte.

Ibn ‘Abbaas zei:

“De profeet (Allah’s vrede en zegeningen zijn met hem) zei: “Moge Allah genade schenken aan de moeder van Ismaïel, want zij heeft Zamzam losgelaten,” of hij zei:

“Had zij het niet opgeschept, dan was het een overvloedige waterbron geworden.”

Hij zei: “Zij dronk en gaf haar baby borstvoeding. Toen zei de engel tegen haar: “Wees niet bang om verloren te raken, want dit is het Huis van Allah dat deze jongen en zijn vader zullen bouwen, en Allah staat niet toe dat de mensen van dit Huis verloren raken.” Het huis was op hogere gronden. Voor een tijd leefde zij daar alleen. Toen arriveerde er een karavaan van de Qahtanie stam Djoerhoem. Zij reisden richting de lagere gebieden van Makkah en zagen daar een vogel rondvliegen in de lucht.

Zij zeiden: “Deze vogel moet rond water vliegen, maar wij weten dat er in deze vallei geen water is.” Dus zonden zij één of twee bedienden om het te controleren. Zij vonden het water en gingen terug om hun mensen dit te vertellen, die op hun beurt gingen kijken. Ismaïel’s moeder was toen bij het water en zij vroeg haar: “Sta je ons toe om ons bij jou te vestigen?”

Zij antwoordde: “Ja.” Toen zei Ibn ‘Abbaas dat de profeet (Allah’s vrede en zegeningen zijn met hem) zei: “Hun verlangen gaf Ismaïel’s moeder een soort van eergevoel, want ze hield van gezelschap.” Zo vestigden zij zich daar en berichtten zij hun families, die vervolgens ook kwamen en zich daar vestigden en vele families bewoonden het gebied. De jongen groeide op en werd een jongeman. Hij leerde de Arabische taal van de Qahtanie stam Djoerhoem. Later werd het Arabisch de moedertaal van het nageslacht van Ismaïel (vrede zij met hem).



6. As-Safaae en Al-Marwa :

Dit zijn de twee heuvels waar Hajar vrede zij met haar tussen liep en waar ze op klom om te kijken of ze mensen te zien kreeg, toen hun drinkwater op raakte en ze niks meer de drinken hadden. Tijdens de Hadj en de Oemrah verrichten de mensen sai'i tussen deze twee heuvels zoals Hajar deed toen ze heen en weer rende op zoek naar water voor haar en haar zoon Ismaiel. Zevenmaal wordt er heen en weer gerend, precies zoals Hajar vrede zij met haar deed, zoals er wordt overgeleverd in de hadieth van Abbaas moge Allah tevreden zijn met hem:



► De Afstand tussen Safa en Marwa is 450 meter, dus zeven keer heen en weer komt uit op 3.15 km.



“Zij kon het niet verdragen naar haar zoon te kijken, terwijl hij huilde van de dorst, dus begon zij van hem weg te lopen. Toen ze de heuvel as-Safa bereikte, die het dichtst bij haar was, beklom ze die tot aan de top, zodat ze de vallei kon overzien om te kijken of ze iemand kon zien, maar ze zag niemand. Toen daalde ze van as-Safa af en liep in de richting van de vallei. Toen ze bij de vallei aankwam, nam ze haar lange kleed een stuk omhoog en bleef rennen, totdat ze de vallei voorbij was. Toen kwam ze bij de heuvel al-Marwa en beklom deze in de hoop iemand te kunnen zien, maar ze zag niemand. Dit herhaalde zij zeven keer. Ibn 'Abbaas (moge Allah tevreden zijn met hem) zei dat de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: “Dat is de reden waarom de mensen tussen hen (de heuvels as-Safa en al-Marwa tijdens de bedevaart) lopen.” (Overgeleverd door: Al-Boukhari).

7. Al-Jamaraat :

Al-Jamaraat zijn de plekken waar de Sheitaan Ibrahim vrede zij met hem tegemoet kwam toen hij onderweg was om zijn zoon Ismaïel vrede zij met hem te slachten zoals Allah de Verhevene hem had bevolen. De Sheitaan wou Ibrahim van gedachten doen veranderen zodat hij Allah de Verhevene niet gehoorzaamt. Op deze plekken gooide Ibrahim met kiezelsteentje naar de gezicht van de Sheitaan terwijl hij hardop de takbeer zei. *“Allahu Akbar!”*



Jamaraat :

► Er zijn in Mina drie Jamaraat: Jamratul Aqabah, Jamratul Wusta en Jamratul-Sughra. De afstand tussen de laatste twee is 150 meter, en de afstand tussen de eerste twee is 225 meter.

Ibn 'Abbaas verhaalde: “Toen Ibrahim vrede zij met hem zich op de heilige plaatsen bevond, kwam de Sheitaan hem tegemoet bij Jamarat al 'aqabah en probeerde hem te doen afdwalen zodat hij het gebod van Allah de Verhevene niet zou uitvoeren en zijn zoon niet zou slachten. Toen Ibrahim vrede zij met hem de Sheitaan zag pakte hij zeven kiezelsteentjes en gooide ze op het gezicht van de Sheitaan tot dat hij op de grond viel. Ibrahim liep door en bij de tweede Jamarah kwam de Sheitaan weer tevoorschijn en probeerde hem te doen afdwalen, ook hier gooide Ibrahim vrede zij met hem de Sheitaan toe met zeven kiezelsteentjes tot dat hij op de grond viel. En weer liep Ibrahim vrede zij met hem door tot hij bij de derde Jamarah kwam en de Sheitaan



weer tevoorschijn kwam. En weer gooide Ibrahim vrede zij met hem zeven kiezelstenen naar hem tot hij op de grond viel.” Ibnu ‘Abbaas zegt: “De Sheitaan stenigen jullie, de godsdienst van jullie vader Ibrahim volgend.”

Toen de rechtschapenheid van Ibrahim vrede zij met hem duidelijk werd, zond Allah de Verheven een geweldig offerdier neer die de plaats van zijn zoon innam. En zo hoefde Ibrahim vrede zij met hem zijn zoon niet te slachten en offerde hij het dier op.

En zo werd het offer wat de Moslims slachten een Sunnah om dichter bij Allah de Verhevene te komen en om Hem dankbaarheid te tonen. Tevens worden Ibrahim en Ismaïel vrede zij met hen herdenkt. Allah ‘Azza wa djal zegt: **“En wij beloonden hem met een groot offer”**. (*Assaffaat, Ayah 107*).

De Moslims vandaag de dag doen elk jaar na het gooien van de Jamaraat deze Sunnah herleven. Ze erkennen dat de Sheitaan hun grootste vijand is en bevechten hem door de geboden van Allah de Verhevene op te volgen en de verboden zaken te vermijden.

8. Islamitische feestdagen

De moslims hebben jaarlijks twee feestgelegenheden die ze uitbundig vieren. Iedul Fitr (Suikerfeest) wat gevierd wordt aan het einde van de vastenmaand Ramadan, en dat betekend het einde van de vasten seizoen.

De tweede feestgelegenheid is Iedul Adha (Offerfeest). Dit wordt zo genoemd omdat de Moslims nabijheid zoeken bij Allah de Al Machtige door een offer in zijn naam te slachten als naleving van de Sunnah van onze Vader Ibrahim vrede zij met hem. Hij zag in een droom dat hij zijn zoon Ismaïel moest opofferen, en de dromen van profeten zijn waar. Toen hij op het punt stond om zijn zoon te offeren liet Allah de Verhevene een groot offerdier uit de hemel neerdalen en beval hem om die te slachten in plaats van zijn zoon. (*De Koran 37- 19*).



► Dit is een arabische zin, geschreven in kalligrafische stijl (Tagra), deze stijl werd gebruikt in het Islamitische Khalifa door de Ottomaanse leiders om hun schriften af te sluiten.

En zo doen de Moslims deze Sunnah ieder jaar herleven ze slachten de offerdieren en delen het vlees uit aan de armen en behoeftigen.

9. De Moskee van de Profeet :

Het is de eerste moskee die gebouwd is in de Islam. Hier bevonden zich de kamers van de Profeet Mohammed vrede zij met hem. Hij is overleden in het huis van Aisha vrede zij met haar en daar is hij ook begraven. Alle profeten worden begraven op de plek waar ze sterven. Het is prijzenswaardig om de Profeet te groeten en smeekbeden voor hem te verrichten wanneer men bij zijn graf is. Moslims voeren hun gebeden daar om de grote beloofde beloning te verkrijgen.



► *De Moskee van de Profeet Mohammed in Al-Medina maakt plaats voor meer dan twee miljoen mensen. Moslims verricht de gebeden in de Profetische moskee om de beloofde hoge beloning te verdienen.*

10. Al-Aqsa Moskee :

De Aqsa moskee is een heilige plek die Allah de Verhevene heeft uitgekozen vanaf het begin dat Hij de mensheid heeft geschapen, opdat het een gebedsruimte voor de gelovigen zal zijn. Het is de tweede moskee die op aarde is gebouwd. Abi Durr vertel: *“Ik vroeg de profeet Allah's vrede*



en zegeningen zijn met hem: “Wat is de eerste moskee die op de aarde is gebouwd?” “*Masjid Al Haraam.*” Antwoorde de profeet vrede zij met hem. “*En wat is de tweede moskee?*” Waarop de profeet vrede zij met hem antwoordde: “*Al Aqsa moskee.*” Ik zei: “*En hoeveel tijd zit er tussen?*” “*Veertig jaar. Waar je ook bent en het is gebedstijd verricht het gebed dan, want de aarde is een algehele gebedsplaats.*”

Nadat Adam vrede zij met hem de heilige Ka’bah had gebouwd, kreeg hij het bevel van Allah de Verhevene om naar Jeruzalem te gaan en om ook daar een gebedsruimte te bouwen. En zo werd dat het eerste gebouw dat gebouwd is in Jeruzalem. De Profeet Sulaimaan vrede zij met hem heeft later de bouw van de Aqsa moskee vernieuwd en uitgebreid. De profeet Mohammed vrede zij met hem verteld: «Toen Soelaymaan ibn Dawoed klaar was met het bouwen van Bayt al-Maqdis vroeg hij Allah om drie zaken: het oordelen (over zaken) wat in lijn is met Zijn oordeel, een domein (koninkrijk) die niemand na hem zou hebben en dat niemand er naartoe komt om er (alleen) te bidden behalve dat hij uit zijn zonden treedt zoals de dag dat hij geboren werd.»



► *Moscheea Al-Aqsa*

De profeet ﷺ zei vervolgens: «*Wat betreft twee zaken, die heeft hij gekregen en ik hoop dat hij de derde (zaak) ook heeft gekregen.*» (Overgeleverd door: *Sahih Ibnu Khuzaimah*).

Het is de eerste van de twee richtingen waar de Profeet Mohammed vrede zij met hem zich er naar heeft gericht tijdens het verrichten van het gebed. En zo verrichtten alle moslims hun gebed richting de Aqsa moskee voordat Allah de Verhevene ze beval om hun gebedsrichting te verplaatsen naar de heilige Ka’bah te Makkah. Daarheen werd de Profeet vrede zij met hem naartoe gebracht en van daaruit verrichtte hij de hemelvaartsreis naar de hemel. Tevens is dat de plek waar hij het gebed verrichtte als imaam van alle profeten die voor hem zijn geweest. En het is de derde Heilige moskee op een rij na de Masjid al-Haraam te Makkah en de Masjid Annabawi te

Madinah. Allah de Verhevene zegt: «**Heilig is Degene die 's nachts Zijn dienaar (Mohammed) van de Masdjid al Haram (de Gewijde Moskee te Mekkah) naar de Masdjid al Aqsah heeft gebracht, waarvan Wij de omgeving hebben gezegend, opdat Wij hem van Onze Tekenen lieten zien. Voorwaar, Hij is de Alhorende, de Alziende.**» (De Koran: 17- 1).

Van de deugden van al-Aqsa moskee is dat het een van de drie begunstigde moskeeën is waarbij het toegestaan is om ernaar te reizen met de intentie van aanbidding. Op gezag van abie Hoerayrah رضي الله عنه op gezag van de profeet ﷺ die heeft gezegd: «**Onderneem geen reis behalve naar drie moskeeën: de Haram (heilige) moskee, de moskee van de boodschapper ﷺ en de Aqsa moskee.**»

11. Assaghra moskee (Rots Moskee)

Dit is een van de rotsen van de Aqsa moskee. Het is gelegen in de binnenplaats van de Aqsa moskee. De lengte ervan is 18 meter en de breedte is 13 meter. Het was de gebedsrichting van de profeten van de Zonen van Israïel. Tevens was het de gebedsrichting van de moslims aan het begin van de aankondiging van de Islam. Op gezag van al-Baraa Ibnu 'Azzaab رضي الله عنه die zei:

«Wij baden zestien of zeventien maanden lang met de profeet ﷺ in de richting van Bayt al-Maqdis (Jeruzalem), vervolgens werd hij (door Allah) opgedragen om zijn gezicht te wenden richting de qiblah te Makkah.» Hier gelden de regels van de Aqsa moskee met betrekking tot de veelvoudige beloning die men verkrijgt als men daar het gebed verricht.



► Domul Stâncii

Het is echter niet toegestaan om deze plek als gezegend te verklaren of om het te specialiseren in het verrichten van bepaalde toegewezen aanbidningen.



De islam en geld

Geld in de islam is het geld van Allah, en het is een toevertrouwde verantwoording bij de dienaar, het is verplicht om geld op islamitisch legitieme wijze te verdienen en ook mag het geld niet uitgeven worden aan verboden zaken of doelloos verspillt worden.

De profeet heeft gezegd:

“De voeten van een dienaar zullen op de dag des oordeels niet van plaats veranderen totdat hij gevraagd wordt over zijn leeftijd; waaraan hij die besteed heeft, en zijn kennis; wat hij ermee gedaan heeft, en over zijn geld; waar hij het vandaan heeft aan waaraan hij het heeft uitgegeven, en over zijn lichaam; hoe hij het gebruikt heeft.”

En een dienaar dient zijn geld uit te geven aan goede doelen.

Allah zegt: **“Het is geen vroomheid dat jullie je gezichten naar het Oosten en het westen wenden, maar vroom is wie geloof in Allah en het Hiernamaals en de Engelen en de Schrift en de profeten en die het bezit dat hij liefheeft weggeeft aan de verwanten en de wezen en de behoeftigen en de reiziger (zonder proviand) en de bedelaars en (het gebruikt) voor het vrijkopen van slaven”** (De Koran: 2 -177).



De vrouw in de islam

De islam ziet dat de man en de vrouw twee verschillende geslachten zijn iedereen van hun heeft rechten en plichten. En dat het eren en respecteren van de vrouw een teken van een perfecte en complete persoonlijkheid is. De profeet heeft gezegd: «De beste onder jullie zijn degene die het best tegenover hun vrouwen zijn». (Overgeleverd door: Ibn Hiban).

En de vrouw is boven de man bevorderd in het vereren, het verband hebben met en het goed behandelen.

Een man vroeg de profeet wie heeft het meest recht op mijn vriendschap? Waarop de profeet antwoordde: «Je moeder» Hij zei: «En vervolgens wie?» Hij zei: «Je moeder», Hij zei: «En vervolgens wie?» Hij zei: «Je moeder» Hij zei: «En vervolgens wie?» Hij zei: «Je vader.»

En de vrouw in de Islam is zoals de profeet heeft gezegd: «De vrouwen zijn gelijk aan de mannen» (Overgeleverd door: Abu Dawood).

- De vrouw is gelijk aan de man in menselijkheid, zij is niet de enige reden dat Adam de Hemel uit moest.
- De vrouw is gelijk aan de man in de aan de man in de islamitische verplichting zoals de aanbeddingen
- De vrouw is gelijk aan de man in haar persoonlijkheid, ze verliest niet haar familienaam slechts door te trouwen met haar man, ze smelt in de islam dus niet samen met de persoonlijkheid van haar man.
- De vrouw is gelijk aan de man in de beloningen en straffen van het wereldse en in het hiernamaals.
- De eer en waardigheid van de vrouw wordt in de islam beschermt zoals die van de man.
- De vrouw heeft net als de man recht op erfenis.
- De vrouw is net als de man vrij in het doen en laten m.b.t. haar bezittingen, ze is daarover net als de man compleet eigenbaas.
- De vrouw heeft net als de man de verantwoordelijkheid in het hervormen van de maatschappij.
- De vrouw heeft net als de man recht in onderwijs en opvoeding.





De Islam en geslachtsgemeenschap

Geslachtsdrift wordt in de Islam gezien als een motief van essentieel belang en dient verzadigd te worden en niet onderdrukt, het is niet iets vies of onrein wat men dient te ontwijken. Maar het moet wel gebeuren volgens Islamitisch bepaalde regels, zodat het op een goede manier gebeurt ver weg van verwerpelijke beestachtigheid en buitensporigheid. Het huwelijk is de legitieme weg om dit instinct te bevredigen.

Het doel van het huwelijk innerlijk rust en stabiliteit voor zowel de man als de vrouw. Allah zegt: **«En het behoort tot Zijn tekenen dat Hij van jullie eigen sort echtgenotes heeft geschapen, opdat jullie rust bij haar vinden en Hij bracht tussen jullie liefde en barmhartigheid. Voorwaar daarin zijn zeker Teken en voor een volk dat nadenkt.»**
(De Koran: 30- 21).

Een andere reden is om de echtgenoten te beschermen voor het vervallen in ontucht.

Allah heeft gezegd: **«Zij (de vrouwen) zijn (als) kleding voor jullie en jullie (mannen) zijn (als) kleding voor hen.»**
(De Koran: 2- 187).

En om de individu en de gemeenschap te beschermen heeft de Islam alle redenen die lijden tot verhoging van geslachtsdrift verboden, om hiermee ontucht en homosexualiteit te voorkomen zowel in overeenstemming of in vorm van verkrachting. Welke onvermijdelijke gevolgen met zich mee brengen zoals:

- kinderen die verwaarloosd worden en niet goed opgevoed worden, doordat ze op een niet legitieme wijze verwekt zijn, die op hun beurt problemen veroorzaken in de maatschappij.
- Levensgevaarlijke en besmettelijke Ziektes die zich niet beperken tot de dader, maar zich verspreiden onder de gehele gemeenschap waaronder onschuldige.

Allah zegt: **«En nader niet de ontucht. Voorwaar, ontucht is een zedeloosheid en een slechte weg»** (De Koran: 16- 32).



De moslims en de niet moslims

Het is verboden de convenanten niet moslims die zich in een islamitisch land bevinden of een verbond hebben met een islamitisch land onrecht aan te doen in al zijn vormen. Het bloed, de eer en eigendommen van de niet moslim zijn verboden, een niet moslim mag niet op een onrespectabele manier behandeld worden.

Allah zegt:

«Allah verbied jullie niet om met degenen die jullie niet bestrijden vanwege de godsdienst, en die jullie niet uit jullie woonplaatsen verdrijven, goed om te gaan en rechtvaardig te behandelen. Voorwaar Allah houdt van rechtvaardigen.» (De Koran: 60 -8).

De profeet heeft gezegd:

«Laat degene die een convenant onrecht aandoet, vernederd, hem met iets overbelast of iets van hem afneemt zonder zijn tevredenheid, weten dat ik (met zijn wijsvinger naar zijn borst wijzend) zijn bevechter zal zijn de dag des oordeels. Laat degene die een convenant die de bescherming van Allah en Zijn profeet heeft dood, weten dat Allah hem de geur van de Hemel verbied en haar geur is ruikbaar op een afstand van 70 jaar» (Overgeleverd door: al-Bayhaqi).





De Islam en het respecteren van de andere hemelse godsdiensten

De Islam verplicht het voor zijn volgers om te geloven in alle hemelse openbaringen en in alle door Allah gezonden boodschappers en profeten en ze te liefhebben, eerbieden en respecteren.

Allah zegt:

«En dat was Ons argument dat Wij Ibrahim tegen zijn volk gaven, Wij verheffen met graden wie Wij willen: Voorwaar jouw Heer is Alwijs, Alwetend. En wij schonken hen Ishaaq en Ya'qoeb, allen leidden Wij, en ervoor leidden wij Noach, en van zijn nageslacht Dawood en Soelaiman en Ayyoeb en Youssef en Mousa en Haroen: en zo belonen We de weldoeners. En Zakariyya en Yahya en 'Isa en Ilyas; allen behoren tot de oprechten. En Ismaiel en Al Yasa en Yoenoes en Loeth; allen hebben Wij boven de werelden bevoorrecht. En van hun vaderen en hun nageslacht en hun broeders; En wij hebben hen verkozen en Wij leidden hen op een recht pad.» (De Koran 6 -83).

• Wat zegt de Koran over Mousa?

Allah zegt:

«En vertel (O Mohammed) in het Boek (over) Mousa: hij was een uitverkorene (en hij was een boodschapper, een profeet).» (De Koran : 19- 51).

• Wat zegt de Koran over 'Isa (Jezus)?

Allah zegt:

«En toen de engelen zeiden: «O Maryam, voorwaar, Allah heeft jou uitgekozen en jou gereinigd en jou boven de vrouwen van de werelden uitverkozen»» (De Koran: 3 -42).

Allah zegt:

«Voorwaar, de gelijkenis (van de schepping) van 'Isa is bij Allah als de gelijkenis (van de schepping) van Adam. Hij schiep hen uit aarde en zei vervolgens tot hem: «Wees,» en hij was.» (De Koran: 3- 59).



Allah zegt:

«O lieden van de schrift, overdrijft niet in jullie godsdienst en zeg niet over Allah dan de waarheid. Voorwaar, de Masih 'Isa, zoon van Maryam, is slechts een boodschapper van Allah en Zijn Woord, dat Hij aan Maryam zond en uit een geest (Djibril) van Hem voortkomend. Geloof dus in Allah en Zijn boodschappers en zegt niet (dat Allah) <drie> is. Houdt (hiermee) op, dat is beter voor jullie. Voorwaar, Allah is de Ene god. Verheven is Hij (boven de bewering dat) Hij een zoon heeft. Hem behoort wat er in de hemelen en op de aarde is. En Allah is voldoende als Alleen-Verantwoordige.» (De Koran: 4- 171).





De Islam en de oorlog

Oorlog wordt in de Islam Jihad genoemd, de algemene betekenis van Jihad is dat men zijn eigen lusten bevecht om zonden te vermijden en verplichtingen na te komen om het welbehagen van Allah te verdienen. De profeet heeft gezegd: «De werkelijke strijder is degene die zichzelf (zijn lusten) bevecht omwille van Allah» (Overgeleverd door: Ibn Hiban).



- Het verkondigen van de Islam met bewijzen en het geduld hebben met degene die niet (willen) geloven valt ook onder Jihad. Allah zegt: «En als Wij het geweld hadden, dan hadden we naar iedere stad zeker een waarschuwer gestuurd. Gehoorzaam daarom de ongelovigen niet en bevecht hen ermee (de koran), een grote strijd.» (De Koran: 25- 51).

- En het oproepen naar het goede en het verwerpen van het slechte valt ook onder Jihad, en het is de weg van de profeten en hun volgers, de profeet heeft gezegd: «Iedere profeet die voor mij door Allah gezonden is had zuivere helpers en metgezellen die zijn Sunnah (manier van leven, lering) naleefden en zijn bevelen uitvoerden, totdat er na hen nakomers kwamen die zeiden, maar niks deden en deden wat ze niet bevolen werd. Wie hun dan bevecht met zijn handen, dat is een gelovige, en degene die ze bevecht met zijn tong (woorden), dat is een gelovige, en wie ze bevecht met zijn hart, dat is een gelovige. Minder dan dat is er niet minder geloof (in iemands hart) dan het gewicht van een mosterdzaadje» ((Overgeleverd door: Moslim).

- Onder Jihad valt ook; goede omgang met mensen, niemand tot last zijn, de mensen gelukkig maken, het geduld hebben voor hun lasten. De profeet heeft gezegd:

«Degene die de weduwe en de arme onderhoud is als een vechter op de weg van Allah of (als) degene die de hele nacht biddend doorbrengt en de hele dag vastend doorbrengt.» (Overgeleverd door: Al-Boukhari).



- Het reizen om kennis op te doen wordt gezien als Jihad, de profeet heeft gezegd: «Wie weg gaat om kennis op te doen is op de weg van Allah totdat hij terugkomt.» (Overgeleverd door: Al-Thirmidhi).

- Kennis opdoen valt ook onder de Jihad, de profeet heeft gezegd: «Wie naar mijn moskee (de moskee in Madina) komt voor niets anders dan het goede; om kennis op te doen of les te geven, hij is in status van een vechter op de weg van Allah. En degene die voor iets anders komt dan dat, hij is in status van iemand die naar bezittingen van andere kijkt.» (Overgeleverd door: Ibn Majah).

- Het zeggen van de waarheid is ook onderdeel van Jihad, de profeet heeft gezegd:

«De beste Jihad is het ware woord bij een onrechtvaardige overste of bestuurder» (Overgeleverd door: Abu Dawood).

- Het eren van de ouders is ook een soort van Jihad. Er kwam een man naar de profeet een man die toestemming vroeg aan de profeet om te strijden, waarop de profeet zei: «Leven je ouders» hij zei: «Ja» hij zei: «Strijd dan in (het verkrijgen van) hun (welbehagen)».

- Vergevingsgezindheid en makkelijk zijn tijdens het kopen en verkopen door geen hoge prijzen te vragen voor goederen die de mensen nodig hebben of misbruik te maken van monopolie valt ook onder Jihad. De profeet liep in de markt langs een man die voedsel verkocht met een goede prijs, waarop hij zei: «Verkoop je in onze markt met een goedkopere prijs dan onze prijzen?» hij zei: «Ja» hij (de profeet) vroeg: «Geduld hebbend en afwachtend (op beloning van Allah)» hij zei: «ja» hij zei: «Wees dan verheugd, want degene die (goede/goedkope goederen) naar onze markt (brengt) is als een vechter op de weg van Allah, en de misbruiker van monopolie in onze markt is als ontkenner van de Qoraan». (Overgeleverd door: Al-Haakim).

- Eerlijkheid en het goed onderhouden van het toevertrouwde werk voor de mensen of de gemeenschap is ook onderdeel van Jihad, de profeet heeft gezegd: «Wanneer een werker (gevraagd wordt te werken) zijn recht (loon) krijgt, en hij zijn plicht nakomt dan zal hij zolang hij bezig is als een vechter op de weg van Allah zijn totdat hij terug naar zijn huis gaat.» (Overgeleverd door: Al-Tabarani).

- De Hadj (Grote bedevaart) en Omrah (kleine bedevaart) vallen ook onder de Jihad, de profeet heeft gezegd: «Al-Hadj is Jihad en Al-Omrah is



(een) vrijwillig (daad)» (Overgeleverd door: Ibn Majah).

- Het gaan naar de moskee voor het gebed is onderdeel van de Jihad, De profeet heeft gezegd: «Het gaan en terug komen naar de moskee is Jihad op de weg van Allah» (Overgeleverd door: Al-Tabarani).

- En de profeet heeft gezegd: «Zal ik jullie vertellen waarmee Allah jullie zonden wist (vergeeft), en (de mensen) in rangen verhoogd?» Ze zeiden: Jawel, O profeet van Allah.» Hij zei: «De Wudoo (kleine wassing voor het gebed) vervolmaken en de vele voetstappen naar de moskee en het wachten op een gebed na het gebed, dat is de (werkelijke) Jihad» (Overgeleverd door: Moslim).

- En zo is het met de rest van de goede daden, de werkelijke Jihad is het bevechten van ziel (lusten) waarmee de moslim zijn hele leven mee te maken heeft.

- En wat betreft de specifiek betekenis van Jihad dat is: **“Het bevechten van degene die de huizen, bezit of eer van de moslims aanvalt”** en dit is het recht van iedereen, maar wat betreft oorlog voeren om wereldse redenen zoals macht, opscheppen met kracht en vergeldingoorlog, dit is allemaal niet toegestaan in de Islam.

- De Jihad in de Islam heeft regels en manieren wat bewijst dat de Islam een geloof van genade is. Zo hebben de krijgsgevangenen en de overwonnenen rechten en plichten. En wie hier meer informatie over wil die zou kan dit opzoeken in specifieke boeken die hierover gaan.



De Islam en het milieu

De Islam heeft ons verplicht om zorgvuldig om te gaan met het milieu en deze niet te vervuilen. Zo moedigt de Islam ons aan om nuttige bomen te planten, de profeet heeft gezegd:

«(Wanneer) welke moslim ook iets plant of kweekt waarvan een vogels, mens, of dier van eet, dan zal dit voor hem een liefdadigheid zijn» (Overgeleverd door: Al-Bukhari).

Het aanmoedigen om alles te verwijderen wat hinderlijk is voor de medemens, De profeet heeft gezegd:

«En het verwijderen van (al het) hinderlijke van de weg, is een liefdadigheid» (Overgeleverd door: Al-Bukhari).

Het aanmoedigen om een quarantaine op te zetten om verspreiden van besmettelijke ziektes te voorkomen en andere mensen en gemeenschappen te besparen. De profeet heeft gezegd:

«Indien jullie horen dat de pest ergens heerst ga dat (land) dan niet binnen, en als het ergens is waar jullie zijn, verlaat dat land dan niet» (Overgeleverd door: Al-Bukhari).

Het verbod om dieren te doden zonder toegevoegde waarde, de profeet heeft gezegd:

«Wanneer iemand een mus voor niets dood, dan zal deze op de dag des oordeels bij Allah met een luide stem klagen (zeggende): «O mijn Heer die persoon (en noemt hem bij naam) heeft mij voor niets gedood, hij heeft mij gedood zonder voordeel!». (Overgeleverd door: Ibn Hiban).

Het verbod om de milieu op welke manier ook te vervuilen, de profeet heeft gezegd: «Ontwijk de twee oorzaken van vervloeking, zij zeiden:»Wat zijn de twee oorzaken van vervloeking?» hij zei:»Degene die zijn behoefte doet op de gebuikte wegen of in de schaduw.» (Overgeleverd door: Moslim).





De Islam en hygiëne

De islam is een religie van hygiëne, Allah heeft gezegd:

«O kinderen van Adam, draagt jullie mooie kleding bij elk gebed, en eet en drinkt en overdrijft niet. Voorwaar, Hij houdt niet van buitensporigen.»

(De Koran: 7- 31).

En het geloof van reinheid, Allah zegt:

«Voorwaar, Allah heeft de berouwvollen lief en Hij heeft hen lief die zich reinigen» *(De Koran:2- 222).*

Reinheid is een van de voorwaarden van een geldig gebed, die de moslim vijf keer per dag dient te verrichten. Zoals de islam b.v. de grote **wassing⁽¹⁾** verplicht heeft gesteld nadat men in staat van **Janaba⁽²⁾** is, en de grote wassing is ook sterk aanbevolen voor bepaalde religieuze rituelen zoals het vrijdaggebed, 'iedgebed, kleine en grote bedevaart.



► Het 'Hof van de Leeuwen' in Alhambra paleis dat werd gebouwd in het huidige Spanje, bekend als Andalusië, werd ooit geregeerd door moslims.

(1) De grote wassing is haast gelijk aan het douchen.

(2) Janaba is een staat van onreinheid waarin men in verkeer, door b.v. het hebben geslachtsgemeenschap.

En ook heeft de islam ons aanbevolen om de handen te wassen voor en na het eten, de profeet heeft gezegd:

«De gezegendheid van eten is in het verrichten van de kleine wassing ervoor en erna» (Overgelever door: Tirmidhi).

Het voordurend schoonmaken van de mond en tanden, de profeet heeft gezegd:

«Het is dat ik het niet te moeilijk wil maken voor mijn volk, anders zou ik ze bevelen om bij elk gebed hun tanden te poetsen.» (Overgelever door: Moslim).

Alles verwijderen of schoonmaken waar bacteriën en viezigheid zich kunnen ophopen of verzamelen, de profeet heeft gezegd:

«Vijf (dingen) zijn van de natuurlijke aanleg; de besnijdenis, het scheren van de schaamstreek, het epileren van de oksel, het (bij) knippen van de snor en het knippen van de nagels.» (Overgelever door: Al-Bukhari).





De Islam en kennis

De islam spoort aan om kennis op te doen, en heeft onwetendheid veroordeeld en ervoor gewaarschuwd, de boodschapper van Allah heeft gezegd:

«Kennis vergaren is een verplichting voor iedere moslim» (Overgeleverd door: Ibn Majah).

Kennis opdoen en verspreiden ervan is in de islam een reden om het paradijs binnen te treden. De profeet heeft gezegd:

«Wie een weg neemt om kennis op te doen, Allah zal degene een weg van de wegen naar het paradijs laten volgen» (Overgeleverd door: Ibn Hibaan).

En hij heeft het verboden om kennis te verbergen, omdat het 't recht is van iedereen, de profeet heeft gezegd:

«Degene die kennis verbergt, Allah zal hem op de dag des oordeels beteugelen met teugels van vuur» (Overgeleverd door: Ibn Hibaan).

En de positie van de geleerden wordt door de islam gehoogacht en heeft bevolen hun te hoogachten en te respecteren. De profeet heeft gezegd:

«Hij is niet van ons (m.b.t. dit onderwerp) degene die onze ouderen niet bewaardigd en niet barmhartig is voor onze jongeren en het recht van onze geleerden niet kent» (Overgeleverd door: Ahmed).

En hij heeft de positie van de geleerde duidelijk gemaakt met zijn woorden: «Het verschil (in positie) tussen een geleerde en een aanbieder, is als het verschil tussen mij en de minste onder jullie» (Overgeleverd door: Tirmidhi).



► Deze foto toont een aspect van de moderne technologie. De moderne technologie zou niet zijn bevorderd en zijn wat het nu is zonder de islamitische cultuur en geleerden.

De Invloed van de islamitische beschaving op de moderne wetenschappelijke ontwikkeling

Wie terugkeert naar de oorsprong van de moderne wetenschappelijke ontwikkeling van de moderne wetenschap zal het ermee eens zijn dat islamitische beschaving met inbegrip van de islamitische geleerden een duidelijk rol heeft gespeeld in het ontwikkelen ervan. Amélie Sédillot (een westerse geleerde) heeft gezegd: «Hoe goed het westen ook probeert de invloed van de Arabisch islamitische beschaving op wereld te ontkennen, het zal ze niet lukken om zijn sporen op de koepel van de hemel te wissen».

Want zij zijn het die de stelregels en basissen hebben opgericht, die als startpunt zijn gebruik richting de moderne wetenschap.

Zo zijn in het boek «*Termen van luchtvaart en ruimtevaart*» die vooral door het Amerikaanse «N.A.S.A.» wordt gebruikt, sterren genoemd die voor navigatie gebruikt worden waarvan 60% oorspronkelijk Arabisch benaamd is.

William H. Allen, Editor,
Dictionary of Technical Terms
for Aerospace Use, First Edition,
National Aeronautics and Space
Administration, Washington, D.C., NASA
SP-7, 1384H (1965G.) (5,6).



► Deze foto toont een model van het zonnestelsel uit de twaalfde eeuw in Bagdad.

De boeken en werken van de voorgaande moslims waren de belangrijkste referenties waarvan geprofiteerd is door degene die na hun gekomen zijn, vooral door Europeanen die geïnvesteerd hebben in de naar hun vertaalde boeken om de moderne wedergeboorte te bereiken, en zo werden uit veel van deze



► *Wetenschappelijke kennis die is ontstaan in India, China en de Helleense wereld werd uitgezocht door moslimgeleerden en vervolgens vertaald, verfijnd, gesynthetiseerd en aangevuld in verschillende islamitische kennis instituten in de islamitische wereld, waarop de kennis zich verder verspreed naar West-Europa.*

► *(Geschiedenis van de Geneeskunde, Arabische wortels van de Europese geneeskunde, David W. Tszanz, MSPH, PhD Zie ook: <http://www.hmc.org/qa/hmc/heartviews/HV-v4%20N2/9.htm>).*

boeken in veel van hun universiteiten onderwezen. Gustave Le Bon zegt in zijn boek «*De Arabische beschaving*»:

«Iedere keer dat we nader onderzoek doen in de Arabische beschaving, hun boeken, hun uitvindingen en kunst komen er nieuwe feiten en perspectieven naar voren. En al snel zagen we in dat de Arabieren reden waren dat de middeleeuwse kennis hadden van de voorgaande, en dat de westerse universiteiten vijf eeuwen lang geen andere bronnen had dan hun boeken. En dat hun het zijn geweest die europa welvaart, begrip en normen. De geschiedenis kent geen volk dat geproduceerd heeft wat hun geproduceerd hebben in zo'n korte tijd, en niemand hun artistieke creativiteit overtrof.»



► *De Astrolabe: Een belangrijk apparaat uitgevonden door moslims voor navigatie. De punten van de gebogen pieken aan de voorzijde rete plaat, geven de posities van de helderste sterren. De naam van elke ster wordt is gemerkt aan de onderkant van elke piek. Door de rete gedurende de dag te draaien en op de stand voor een bepaalde tijd te zetten, kan de positie van de vaste sterren afgelezen worden. (The Whipple Museum of the History of Science in Cambridge).*

Zo is in wiskunde b.v. stekkunde (algebra), trigonometrie, allogreetmat (logaritme) en bolvormige geometrie **Mohammed Al-Chwarizmi** een van de bekende geleerde. En op het gebied van astronomie en ruimte de geleerde **Zakariya» ibn Muhammad al-Qazwini** en **Abu Raihan Biruni**, de Duitse oriëntalist zegt over *Biruni*: «*Het slimste brein dat de mensheid gekend heeft.*»



► De anatomie van het oog - Een afbeelding uit een boek van een oude islamitische arts



► Proces van de geneeskunde extractie - Een afbeelding uit een boek van een oude islamitische apotheker.

En wat betreft de medische en farmaceutische wetenschappen zijn islamitische geleerden zoals Ibn Rushd en Ibn An-Nafies met stelregels gekomen die als vertrekpunt zijn gebruikt voor de moderne medische en farmaceutische wereld. Ibn An-Nafies heeft de kleine bloedsomloop ontdekt, een paar eeuwen voor de Engelse W. Harvey en de Spaanse M. Servet.

En wat betreft oogheelkunde zijn er de geleerden **Amaar Bin Ali, Ali Bin 'Issa Al-Kahaal**. In de optiek wereld heeft **Al-Hassan Ibn Al-Haitam** de theorieën en wetten ontwikkeld. En in de chirurgie **Al-Mansoeri** en **Aboe Bakr Al-Razi**.

En in kaakchirurgie en tandheelkunde **Al-Bagdadi** en **Aboe Al-Qasiem Al-Zahravi** waarvan de laatste een boek heeft geschreven dat uit 30 delen



bestaat, waarin o.a. gereedschappen in staan voor het uitvoeren van operaties en uitleg hoe ze gebruikt dienen te worden.

En op het gebied aardkunde en aardrijkskunde belicht ons *Al-Sharief Al-Idrissi*, hij is op dit gebied een vooraanstaander, hij heeft mappen getekend van eerst klasse en navigatie systemen ontworpen.

En over het algemeen zijn er veel islamitische geleerden die een bijdrage hebben gehad bij het opzetten van de moderne ontwikkelingen, degene die hier meer over wil weten dient terug te gaan naar boeken die dit onderwerp behandelen en zal zien dat er veel van hun theorieën en onderzoeken onterecht aan anderen zijn toegeschreven.

George Sarton zegt hierover:

«Als het niet de islamitische geleerden en hun verwezenlijkingen was dan zouden de geleerden van de moderne wedergeboorte van nul moeten beginnen en dan zou de civilisatie een paar eeuwen achterlopen.»



► Bloedsomloop en de inwendige organen van het menselijk lichaam. Een afbeelding uit een boek van een oude islamitische arts.



► Een wereldkaart - Een afbeelding uit een boek van een moslimgeleerde in de geografie.



Eigenschappen van de islamitische beschaving

- Kennis opdoen in de islam is een religieuze voorschrift zoals eerder vermeld.
- De islamitische geleerden van vroeger gebruikten hun kennis om de geloofsovertuiging bij de mensen te versterken, terwijl veel van de moderne geleerden hun kennis gebruiken om de geloofsovertuiging bij de mensen te degraderen.
- De islamitische geleerden van vroeger gebruikten hun kennis om de mensheid van dienst te zijn, daarentegen gebruiken veel van de moderne geleerde hun kennis om te profiteren van de mensheid, hen te beheersen en aanwringen om hun eigenbelangen te behartigen. Doormiddel van hun slechte uitvindingen zoals atoom bommen, nucleaire bommen en waterstofbommen en andere soort massavernietigingswapens. En het bevechten van iedereen die hetzelfde wil bezitten, zodat alleen zij de overheersende zijn en de rest van de wereld kunnen misbruiken.
- De islamitische geleerden hebben hun kennis opengesteld voor iedereen om er van te kunnen profiteren, in tegenstelling tot de meeste geleerden van tegenwoordig die hun kennis met patenten beschermen zodat alleen zij of hun landen er van kunnen profiteren.
- De doel van de islamitische geleerden van vroeger was om beloning van Allah te krijgen voor hun daden, in tegenstelling tot veel van veel van de geleerden van tegenwoordig die kennis zien als manier van geld verdienen.



Hieronder volgen een aantal verzen uit de Koran die wetenschappelijke wonderen bevatten . . .

Allah zegt:

«Voorwaar, in de schepping van de hemelen en de aarde en de afwisseling van de nacht en de dag en de schepen die over de zee varen met wat de mensen voordeel geeft, en het water dat Allah uit de hemel neerzendt, waarmee Hij de aarde tot leven brengt na haar dood, en dat hij daarop allerlei dieren verspreidde, en de besturing van de winden en de wolken die tussen de hemel en de aarde dienstbaar zijn gemaakt, zijn zeker Tekenen voor een volk dat verstandig is.» (De Koran: 2 -164).



► Deze foto toont het sterrenstelsel waarin ons zonnestelsel zich bevindt.

De Koran is aan Mohammed die een analfabeet was, hij kon niet schrijven noch lezen geopenbaard.

Zodat niemand twijfelt aan zijn boodschap, hoe zou het anders kunnen voor iemand die in zo'n staat is, met een boek komt die alle retorica en welsprekendheid overtrof en hun uitdaagt om met een gelijke boek te komen.

Allah zegt:

«Zeg (O Mohammed): «Als de mensen en de Djinn's zich zouden verzamelen om met het gelijke van deze Koran te komen; dan kunnen zij niet met het daaraan gelijke komen, zelfs al zouden zij elkaar tot hulp zijn.» (De Koran: 17- 88).



Ondanks het feit dat de profeet en zijn metgezellen in staat van armoede en erg behoeftig waren, reciteerde de profeet Ayaat (verzen) uit de Koran die wetenschappelijke wonderbare feiten bevatten, en dat meer dat veertien eeuwen geleden. Terwijl veel van de wetenschappelijke feiten doormiddel van moderne technologie en geavanceerde middelen pas in de 20ste/21ste eeuw ontdekt zijn.

In dit artikel zullen we verzen uit de Koran noemen en wetenschappelijke theorieën zonder het direct aan elkaar te koppelen, omdat de wetenschap feitelijk slechts theorie is die met de tijd herinzien kan worden en kan veranderen.





De Koran en het begin van het heelal

Allah zegt: «Allah schept de schepping, daarop wekt Hij haar op en tenslotte worden jullie tot Hem teruggekeerd.» (De Koran: 30- 11).

In dit vers maakt Allah duidelijk dat Hij de Enige is die (vanuit het niets) voor al het bestaan heeft gezorgd. En dit kunnen we slechts weten door kennis te hebben van de openbaring van Allah, Allah zegt over de totstandkoming van het heelal: «(Hij is) de Voortbrenger van de hemelen en de aarde. En wanneer Hij over een zaak besluit heeft genomen, dan zegt Hij er slechts tegen: «Wees» en het is.» (De Koran: 2- 117).



Allah verteld ons in deze vers dat het hele universum uit het niets is geschapen, en wat ervoor was behoort tot het ongeziene en weet alleen Allah.

► Dit is een foto van een ster die zich heeft gevormd van interstellaire materie.

Het menselijke verstand is niet in staat om de oorsprong van het materie en de manier van de eerste schepping te bevatten of te kennen omdat dat valt onder de kennis die Allah voor zich heeft behouden, en het menselijke verstand zal altijd zwak blijven. Hoe ver het menselijke verstand ook komt m.b.t. het ontstaan van het universum het zullen altijd theorieën blijven.

Allah zegt: «Ik heb hen niet laten getuigen van de schepping van de hemelen en de aarde en niet van de schepping van henzelf, en Ik neem niet degenen die doen dwalen als helpers» (De Koran: 18- 51).

En Allah zegt: «Weten degenen die ongelovig zijn dan niet dat de hemelen en de aarde als een gemengde massa waren en dat Wij hen beide daarop splitsten en dat Wij met water alle dingen levende maakten? Geloven zij dan niet?» (De Koran:21 -30).

Deze vers is een duidelijk bewijs dat het universum waarin we leven geschapen is en dat hij een begin heeft, Allah is zijn schepping begonnen uit een object (de verenigde fase), en Hij is in alles toe in staat, daarop heeft Allah bevolen dat dit primaire object zich opsplijst (de fase van splitsing), en daarop is hij omgevormd tot een wolk van nevel (de nevel/rook fase), en Allah heeft uit deze rook de aarde en de hemel (alle objecten die in de het universum en alles wat er tussen hen beide verspreid van verschillende materie en energie van wat we kennen en wat we niet kennen) en dit is de zogenaamde «fase van het komen van de aarde en de hemel» en deze twee laatste fases zijn in de Koran beschreven zoals Allah zegt:



► Dit figuur laat zien dat het heelal uitdijt. De zogenaamde "Big Bang" theorie.

«Zeg (O Mohammed): «**Jullie geloven zeker niet in Hem, Die de aarde in twee dagen heeft geschapen? En kennen jullie Hem deelgenoten toe? Dat is de Heer der Werelden!**». En Hij maakte bergen op haar en Hij zegende haar en Hij bepaalde in haar de voorzieningen (voor de mensen) in vier (volledige) dagen, gelijk is het (aan de genoemde dagen) voor de vragenden. Daarna wendde Hij Zich tot de hemel die een nevel was en Hij zei tot haar en tot de aarde:



► Deze foto toont ons sterrenstelsel en verschillende planeten.



«Komt tot Ons, gewillig of ongewillig.» Zij (de hemelen en de aarde) zeiden: «Wij zijn gewillig gekomen.» En Hij vervolmaakte hen, de zeven hemelen, in twee dagen en Hij openbaarde in iedere hemel haar beschikking. En Wij versierden de nabije hemel met sterren, als een bescherming (tegen de satan). Dat is de ordening van de Almachtige, de Alwetende.» (De Koran: 41- 9).

En natuurkundigen in de moderne tijd geven toe dat het begin van de schepping van het universum in al zijn materiële; materie, energie en tijd een resultaat was van de zogenaamde (Big Bang 1). En dit bewijst dat het universum uit niets is geschapen. Laten we een kijkje nemen in deze vers waarin Allah zegt:

«Daarna wendde Hij Zich tot de hemel die een nevel was en Hij zei tot haar en tot de aarde: «Komt tot Ons, gewillig of ongewillig.» Zij (de hemelen en de aarde) zeiden: «Wij zijn gewillig gekomen.» (De Koran:41- 11).

De Koran maakt in deze vers duidelijk dat de hemel aan het begin van de schepping van het universum uit nevel/rook bestond, de moderne wetenschap erkent dit.

Dr. George Gamow zegt: «Het heelal was gevuld met gas regelmatige verdeeld en gedistribueerd, en vanuit deze gas begon een nucleaire transformatie proces in verschillende elementen»

De astronoom **James Jeans** heeft gezegd: «De meest waarschijnlijke uitspraak is dat het materie van het universum is begonnen met gas die regelmatig in het heelal verspreid was, en dat orion-nevel ontstaan is door het condenseren van deze gas.»



► Dit is een foto van overblijfselen van een geëxplodeerde ster in de hemel.

De Koran en de expansie van het universum

Allah zegt: «**En Wij hebben de hemel met een grote macht gebouwd. En voorwaar, Wij zijn zeker uitbreiders.**» (*De Koran:51- 47*).

En Allah zegt: «**Weten degenen die ongelovig zijn dan niet dat de hemelen en de aarde als een gemengde massa waren en dat Wij hen beide daarop splitsten en dat Wij met water alle dingen levende maakten? Geloven zij dan niet?**» (*De Koran:21- 30*).

En Allah zegt: «**Daarna wendde Hij Zich tot de hemel die een nevel was en Hij zei tot haar en tot de aarde: «Komt tot Ons, gewillig of ongewillig.» Zij (de hemelen en de aarde) zeiden: «Wij zijn gewillig gekomen.»**» (*De Koran: 41 -11*).

En Allah zegt: «**(Gedenkt) de Dag waarop Wij de hemelen oprollen, zoals het oprollen van het perkament om op te schrijven: net zoals Wij de eerste schepping begonnen zullen Wij haar herhalen, als een belofte die Wij op Ons namen. Voorwaar, Wij zullen het doen.**» (*De Koran:21 -104*).

En Allah zegt: «**Op de dag dat de aarde wordt vervangen door andere aarde, en zo ook de hemelen. En (de mensen) zullen verschijnen voor Allah, de Ene, de Overweldiger.**» (*De Koran:14- 48*).

De voorgaande verzen duiden op het «feit» dat het helal zich voortdurend uitspreidt, en dat als we terug in de tijd zouden gaan, dan zou het niet anders kunnen dan dat het helal zich inkrimpt naar een object (de verenigde fase) waarnaar ik eerder verwezen had, en dit primaire object is door het bevel van Allah geexplodeerd (de fase van splitsing), en is veranderd in een wolk van nevel (de nevel/rook fase) waarvan de aarde en de hemel zijn geschapen (fase van het komen). Het universum is vanaf de explosie continu in status van uitbreiden, en in de toekomst (waarvan het tijdstip alleen Allah weet) zal dit uitbreiden met de wil van Allah stoppen. Daarna begint het universum zich op te vouwen totdat het terug zal gaan naar haar eerste status en weer een primaire object zal zijn waarvan de hemel en de aarde geschapen zijn, en daarop zal het proces van explosie zich herhalen en het converteren naar nevel, waarvan een aarde zal worden geschapen die anders is dan onze aarde zoals wij die kennen, en hemelen anders dan die wij nu kennen. En dit zal het einde zijn van het wereldse leven en het begin van het hiernamaals. Al deze fases zonder in details te treden zijn feiten die in de Koran genoemd zijn, en niemand van de mensen kon dit weten voor de 20ste eeuw. En dit bevestigt



dat de kennis in de Koran de menselijke wetenschap meer dan 14 eeuwen voorafgegaan is. En dit is opzich bewijst dat de Koran niets anders kan zijn dan de woorden van De Schepper.

En het bewijst ook dat voor de laatste der profeten Mohammed (vrede zij met hem) dat hij verbonden was met de openbaring, en leringen kreeg van De Schepper van de hemelen en de aarde, daar niemand van de mensen kennis had van de universele feiten in de tijd van de openbaring noch in de vele eeuwen later.



► Deze foto laat zien dat de afstanden tussen sterrenstelsels of clusters van sterrenstelsels voortdurend toeneemt en dat daarom het heelal uitdijt.

Astronomen hebben doormiddel van observaties van sterrenstelsels en verre hemellichamen ontdekt dat het heelal constant in beweging is en continu groeit en uitbreidt. Dit feit is bewezen door de Amerikaanse astronoom Vesto M. Slipher doordat hij een aantal Sterrenstelselen buiten onze Melkweg onderzocht en zag dat de meeste met een hoge snelheid steeds verder van ons vandaan zijn en ook onderling snel uiteenlopen.

En ook de natuurkundige gespecialiseerde in kosmische wetenschap aan het begin van de 20ste eeuw George Lumens, en de Amerikaanse astronoom Edwin Hubble bevestigen allebei het fenomeen van uitdijning van het heelal, en het permanent uit elkaar bewegen van sterren en Sterrenstelselen. En dit uitbreiden geldt alleen op grote schaal, niet op lokale schaal.

Hiermee hebben de geleerden bewezen dat het universum continu uitdijt en uitbreidt, en dit zal doorgaan totdat de zwaartekracht zijn controle verliest over deze objecten en deze verstrooid zullen worden in de ruimte en dit zal uiteindelijk zorgen voor het einde van de wereld. En Allah sprak de waarheid toen Hij zei over het einde van de wereld: **«Wanneer de hemel gespleten wordt. En wanneer de sterren zullen vallen»**(De Koran: 82- 1).

De Koran en het heelal

Allah zegt: «Allah is Degene Die de hemelen heeft verheven, zonder steunpilaren die jullie zien» (*De Koran: 13- 2*).

Kosmische studies wijzen op de aanwezigheid van een verborgen kracht in de primaire bouwstenen van het materie en in alle atomen en moleculen en in alle sterrenhemelen die greep heeft op de bouw van het universum en deze van alle kanten bij elkaar houdt, totdat *Allah het wil, waarop hij het vernietigd en opnieuw een andere zal scheppen*.

Er zijn vier soorten krachten die de geleerden hebben ontdekt in zowel de aarde als de ruimte waarvan wordt vermoed dat het meerdere aspecten zijn die duiden op een supermacht. Deze supermacht verbindt verschillende uithoeken van het universum om het met een hechte band met elkaar te verbinden, en wanneer dit niet het geval zou zijn zouden al deze krachten uit een vallen.

Deze krachten zijn:

- **Een sterke nucleaire kracht :**

Dit is de kracht die de primaire deeltjes van materie stevig bindt, zoals protonen en neutronen en haar primaire bouwstenen quarks genoemd met haar verschillende soorten en tegengestelde soorten. Zoals het ook atoomkernen met elkaar samenbrengt in een kernfusie proces....

- **Een zwakke atoomkracht :**

Dit is een zwakke kracht met een zeer gering bereik, haar bereik gaat niet verder dan het atoom, deze kracht is verantwoordelijk voor het regelen van het ontleden en doen vervallen van elementaire deeltjes van de materie binnen een atoom. Dit is zoals het proces van het vervallen van radioactieve elementen, dus deze kracht bestuurt het vervallingsproces van radioactieve elementen door het radioactieve proces. Ieder element ervan heeft een bepaalde looptijd, en deze kracht draagt deeltjes met negatieve of geen lading, dit is de zogenaamde « boson ».

- **De elektromagnetische kracht :**

Dit is de kracht die de atomen met elkaar verbindt binnen de moleculen van een materie, dit is wat voor de fysische en chemische eigenschappen zorgt van een materie.

- **De zwaartekracht :**

Deze kracht is op korte termijn de zwakste kracht die wij kennen, maar op



lange termijn zal dit de sterkste kracht worden in het universum vanwege haar cumulatieve eigenschap. Uiteindelijk zal ze alle objecten in verschillende groepen in de ruimte vastgrijpen.

Allah zegt: «**En Hij is Degene Die de nacht en de dag geschapen heeft, en de zon en de maan, allen bewegen in een baan**» (*De Koran: 21- 33*).

En Allah zegt: «**En de zon loopt in haar vaste baan. Dat is de verordening van de Almachtige, de Alwijze. En Wij hebben voor de maan standen bepaald, zodat zij terugkeert als een oud sikkeltje? van een dadeltros. Het is niet mogelijk dat de zon de maan bereikt en de nacht kan de dag niet inhalen. Allen bewegen in een kringloop.**» (*De Koran: 36 -38*).

De Koran vertelt ons in de voorgenoemde verzen dat de zon op een bepaalde richting loopt, terwijl er werd gedacht dat de zon stilstond. Nu hebben de astronomen bewezen dat de zon daadwerkelijk beweegt waarvan we weten hoe snel en welke richting hij op beweegt. En met de zon draaien alle planeten en manen binnen het zonnestelsel. En alle sterren in het universum draaien op een soortgelijke wijze. En het is onmogelijk dat de zon de maan inhaalt of dat ze elkaar tegenkomen omdat ze evenwijdig aan elkaar lopen. Dit alles is pas in de 20ste eeuw ontdekt door de moderne wetenschap.



► De Whirlpool Galaxy (ook bekend als Messier 51, M51 of NGC 5194) is een interactie grandeontwerp spiraalstelsel op een afstand van ongeveer 23 miljoen lichtjaar in het sterrenbeeld.

Allah zegt: **«(Ik zweer) Bij de hemel met zijn banen»** (De Koran: 51-7).

Met *Al-Hubuk* wordt in dit vers verwezen naar de perfectie in de schepping. Astronomen schatten dat er in het door ons waargenomen deel van de ruimte minimaal 200 miljard melkwegen zijn, en 70 miljard triljoen sterren, deze melkwegen variëren in vorm, grootte, snelheid, massa, snelheid van rotatie om zijn as, loopsnelheid in zijn baan, zijn toenemende afstand van ons vandaan en van elkaar vandaan, in ontwikkelingsfasen, hoeveelheid sterren, en het verschil tussen de leeftijdsgrenzen van haar sterren.

Er wordt met *Al-Hubuk* ook verwezen naar zeer sterke onderlinge samenhang, deze duizelingwekkende getallen van objecten die in de voor ons «bereikbare» ruimte zweven (welke in werkelijkheid niet meer dan 10% van vertegenwoordigen van de door ons bereikbare ruimte) moeten een bepaalde kracht hebben die voor een perfecte coherentie zorgt en ervoor zorgt dat alle objecten sterk samenhangen. En ook de volmaakte samenhang van verschillende soorten materie en verschillende vormen van energie, wanneer dit niet het geval zou zijn dan zou alles ineensstorten. Alle glorie is aan Degene die heeft gezegd: **«Voorwaar, Allah houdt de hemelen en de aarde vast, zodat zij niet vergaan; en zeker, wanneer zij (dreigen te) vergaan dan is er buiten Hem niemand die hen kan vasthouden»**. (De Koran: 35-41).

Ook wordt er met *Al-Hubuk* verwezen naar specifieke omloopbanen van alle objecten. En wat zo verbazingwekkend is is het aantal objecten dat zich bevinden in het deel van de ruimte dat voor ons «bereikbaar» is, in mate dat het menselijk brein het haast niet kan verbeelden, en de meerdere trajecten en niveau verhouden zich tot deze objecten, zonder de geringste mate van inconsistentie of botsen behalve in gesystematiseerde en zeer nauwkeurige en precieze berekende omvang, voor een grote wijsheid.

Allah zegt: **«Hij is Degene Die de zon heeft gemaakt tot een (zelfstralend) schijnsel en de maan tot een licht en Hij bepaalde haar standen opdat jullie de jaartelling zouden kennen en de (tijds-) berekening. Hij zet de Tekenen uiteen aan een volk dat weet.»** (De Koran: 10- 5).

Deze zeer nauwkeurige beschrijving van het verschil van de brandende zon die op zich licht produceert en het donkere en koude lichaam (de maan) die ditzelfde licht slechts weerkaatst. En dit is meerdere malen in de Koran genoemd iedere keer wordt er naar ditzelfde feit gewezen. Dit duidt op het feit dat de Koran die ongeveer 1400 jaar oud geen andere bron kan hebben dan de openbaring van Allah, De Schepper. Dit nauwkeurig onderscheid van de zon en de maan zijn pas in de laatste twee eeuwen ontdekt door de geleerden, en veel mensen in deze tijd hebben hierover nog steeds geen kennis.



De Koran en de atmosferische druk:

Allah de Verhevene zegt: «En diegene die Allah wil leiden, diens bost verruimt Hij voor de Islam; en wie (Hij) wil doen dwalen, diens borst maakt hij nauw en beklemd alsof hij (op een hoge berg) naar de hemel klimt...» (De Koran: 6 -125).



Uit dit vers kan worden geconcludeerd dat hoe meer men stijgt in de atomsfeer hoe moeilijker het is om adem te halen. Dit is te wijten aan de vermindering van druk en zuurstofgehalte. Deze kwestie kan niet door iedereen bewezen worden behalve wanneer men de hemel in stijgt. Dit feit is pas ontdekt toen men werkelijk begon te vliegen en grote hoogte bereikten.

Wanneer men een hoogte bereikt van meer dan acht kilometer boven de zeespiegel dan zal hij/zij verschillende problemen ondervinden waaronder het moeilijk ademen als gevolg van de lage druk en tekort aan zuurstof. Een van de voorkomende problemen is hypoxie (zuurstoftekort in het weefsel), een ander probleem wat kan voorkomen is



► Astronauten dragen speciale beschermende kleding om te kunnen ademen op grote hoogtes.

dysbarisme (stoornis ten gevolge van blootstelling aan extreem lage luchtdruk). Deze twee problemen zorgen ervoor dat het lichaam niet meer goed functioneert en hierdoor beginnen de functies te vervallen de een na de ander...



De Koran en de duisternis in het bovenste niveau van de ruimte

Allah zegt: «En als Wij voor hen een poort van de hemel zouden openen, waardoor zij dan zouden kunnen blijven opstijgen. Dan zouden zij zeker zeggen: «Voorwaar ons gezichtsvermogen is beneveld; nee, wij zijn zelfs een betoverd volk.» (De Koran: 14 -15).

Dit is een verbazingwekkende door de Koran gemaakte vergelijking die op een feit duidt dat pas ondekt is nadat men werkelijk de ruimte in ging in de jaren zestig. Toen werd ondekt dat het grootste deel van de ruimte gehuld is in duisternis.

En het daglicht dat zich bevindt op het deel van de aarde dat naar de zon gericht is, steekt niet meer dan 200 kilometer boven de zeespiegel uit. En wanneer iemand zich hoger bevindt dan dat zal hij de zon zien als een blauwe schijf.

Duisternis is in iedere richting te zien, vanwege het minimale aantal waterdamp en stofdeeltjes. Verheven is Allah die ons meer dan dertien eeuwen geleden op de hoogte heeft gebracht van dit wetenschappelijk bewezen feit.



► Dit is een foto van de zon tijdens een zonsverduistering, wat bewijst dat het universum is verzwolgen in de duisternis.



► Deze foto toont de dunheid van de dag laag tegenover de zon met een dikte van tweehonderd kilometer. Terwijl de rest van de aarde in totale duisternis wordt waargenomen.



De Koran en het atoom

Allah zegt:

«En jouw Heer ontgaat geen stofdeeltje op de aarde en in de hemel; en er is niets kleiner dan dat en niets groters, of het staat in een duidelijk Boek.» (De Koran: 10- 61).



In dit vers maakt Allah de verhevene duidelijk dat er niets van Zijn schepping hoe klein die ook is aan Zijn kennis ontgaat. In het verleden dacht men dat het atoom het kleinste en lichtste deeltje is in het universum. Later is ontdekt dat het atoom een deeltje is wat uit andere deeltjes bestaat. Wetenschappers ontdekten dat sommige atomen zoals uranium uit zichzelf splitsen waarop er positief geladen deeltjes vrijkomen (Alpha), en negatieve deeltjes (Beta) en gammastralingen. En het kan zijn dat er in de toekomst ontdekt wordt dat er nog kleinere deeltjes bestaan. Alles wat er bereikt is op wetenschappelijk gebied en wat er in de toekomst ontdekt zal worden stelt niets voor m.b.t de Kennis en Macht van Allah de Verhevene.

Allah zegt:

«En zij vragen jou over de ziel, zeg: «De ziel behoort tot de zaken van mijn Heer. En de kennis erover is jullie niet gegeven, behalve een weinig.» (De Koran: 17- 85).

De Kennis en Macht van Allah kent geen einde of grenzen, maar dit is voor ons slechts een klein onderdeel dat Allah aan ons heeft gegeven zodat onze zwakke hersenen dit kunnen vatten.



De Koran en embryonale fases

Allah zegt over de fases van een embryo:

«En voorzeker, Wij hebben de mens uit een treksel van klei geschapen. Vervolgens maakten Wij hem tot een druppel in een stevige bewaarplaats. Vervolgens schiepen Wij de druppel tot een bloedklonter, toen vormden Wij de bloedklonter tot een vleesklomp, waarna Wij de vleesklomp voorzagen van beenderen, Die Wij vervolgens met vlees bekleedden. Later schiepen Wij een andere schepping. Gezegend is daarom Allah, de Beste der Scheppers.» (De Koran: 23- 12).



► De beginfase van de ontwikkeling van de mens.

De fases van de schepping van een mens zoals in de Koran zijn:

- **De eerste fase :** De fase van Klei en dat is de basis waarvan Adam (vrede zij met hem) de vader van de mensen is geschapen en in het voorgaande vers spreekt de zogenaamde evolutietheorie tegen, daar Allah ons in dit vers duidelijk maakt dat de schepping van de mens apart heeft plaatsgevonden en niet als gevolg van ontwikkeling.

- **De tweede fase :** De fase van menging, dit is het gevolg van het samenkomen van het water van de man (sperma) en het water van de vrouw (de eisprong) en het mengen ervan, en in deze fase kan het zijn dat Allah het mengen (het bevruchten van de vrouwlijke eicel) beschikt of dat Allah geen toestemming geeft dat het gemengd (bevrucht) wordt. Wanneer ze wel gemengd worden, dan ontstaan de «gemengde druppel» en dat is het begin van de vorming van de mens.



Allah zegt:

«Voorwaar, Wij hebben de mens geschapen uit een gemengde druppel om hem te beproeven. Daarom gaven Wij hem het gehoor en gezichtsvermogen.»

(De Koran: 76- 2).



► Dit figuur toont de bevruchting, de processie van gebeurtenissen beginnen wanneer het sperma contact maakt met de secundaire eicel plasmamembraan en eindigend met de vermenging van moederlijke en vaderlijke chromosomen in metafase van de eerste mitotische deling van de zygote. Een secundaire oöcyt omgeven door verschillende zaadcellen, waarvan er twee de corona stralen doordringen. (Uit boek van: dr. Keith Moore, *The developing human*, pagina 34 -. 7de editie).

Deze gemengde druppel in deze fase zal of uit de baarmoeder vallen en eruit verdreven worden door de voortbeschikking van Allah de verhevene doordat de bevruchte eicel zich niet vestigt in de baarmoeder door zich te nestelen in de baarmoederwand, of Allah de verhevene beschikt het voor de bevruchte eicel om zich wel in de baarmoederwand te nestelen, waarop de eicel zich verder ontwikkelt naar de volgende fase door middel van voeding uit de baarmoederwand.

Allah zegt: «...En Wij laten in de baarmoeder rusten wat Wij willen, tot een bepaalde tijdstip, waarna Wij jullie als een kind uit (de baarmoeder) doen verlaten.» (De Koran: 22- 5).



► *Bloedstolsel / Vastklappende ding: Het wordt zo genoemd omdat het zich vastklampt aan de baarmoeder, zoals een bloedzuiger aan dieren vastklampt om zichzelf te voeden.*

• **De derde fase :** De fase van vastklappen (vorm) (Alaq), deze Arabische benaming duidt op het vastklampen en het hangen aan, dit omdat de ontwikkelde eikel nu aan de baarmoederwand hangt en zich daaruit voedt, en hierdoor lijkt hij op een bloedzuiger wat in het Arabisch ook dezelfde benaming heeft (Alaq) die leeft door zich vast te klampen aan wezens en zich door het bloed ervan te voeden.



► *Zijaanzicht van een embryo (24 tot 25 dagen oud). Deze tekening toont de gelijkenissen tussen een bloedzuiger en een menselijk embryo in het 'alaqah' stadium. (Uit het boek van Dr. Keith Moore, The developing human, pag. 71 – 7 de editie).*



► Gedeelte van een geïmplanteerde embryo (ongeveer 21 dagen). In dit diagram kunnen we de schorsing van een embryo zien tijdens de 'alaqah' stadium in de baarmoeder van de moeder.



► Sectie van een embryo geïmplanteerd (ongeveer 21 dagen). In deze grafiek kunnen we de ophanging van een embryo te zien in de fase van "alaqah" in de baarmoeder.

• **De vierde fase :** De fase van embryo (al moedga), deze benaming in het arabisch wordt ook gebruikt voor hetgeen gekauwd is, en in deze fase lijkt het embryo op iets dat gekauwd is.



Gum



► *De embryo in dit stadium lijkt op een gekauwd stof, omdat de somieten aan de achterkant van de embryo enigszins lijken tandafdrukken in een gekauwde substantie.*

► *Afbeelding links: Kijk naar de overeenkomsten tussen een stuk gekauwde kauwgum en een daadwerkelijke foto van een embryo. Hoe is het mogelijk dat een analfabetische man dergelijke expliciete details geeft over het embryo? Het is inderdaad maar een openbaring van God!*





- **De vijfde fase :** De fase van botvorming.
- **De zesde fase :** De fase van het bekleden van de botten met vlees.
- **De zevende en laatste fase :** De fase van nieuwe schepping, hier wordt de schepping vorm gegeven en afgewerkt en wordt het /de ziel ingeblazen. Het /de menselijke foetus ondergaat verschillende fases van schepping in drie duisternissen, zoals onze Heer heeft duidelijk gemaakt:

«Hij scheidt jullie in de schoten van jullie moeders, schepping na schepping, in drie duisternissen.» *De Koran 39- 6.*

Het wonderbaarlijke aan dit vers is dat Allah ons vertelt dat de foetus drie vliezen heeft welk Allah duisternissen heeft genoemd, omdat het vliezen zijn waar geen water, lucht, licht of warmte uit kan, en deze vliezen zijn niet zichtbaar behalve na een zeer nauwkeurige operatie, en met het blote oog lijkt het slecht één vlies.

Proffesor Maurice Bucaille :

Heeft gezegd: «De drie duisternissen zijn de barrières die de foetus scheiden van de buitenwereld, de foetus leeft binnen een vlies (de placenta) die zich in de baarmoeder bevindt, die zich op zijn beurt in de buit van de vrouw bevindt, dus zo kan er gezegd worden: de drie duisternissen kunnen uitgelegd worden als de duisternis van de placenta, de duisternis van de baarmoeder en de duisternis van de buikwand.»

Allah zegt:

«Hebben Wij jullie niet uit een onaanzienlijk water geschapen? Toen plaatsten Wij het in een beschermende rustplaats. Tot een bekend tijdstip. Wij beschikten (erover) en Wij zijn de beste Beschikkers.»
(*De Koran: 77- 20*).



► Een tekening van een sagittale doorsnede van een zwangere uterus (baarmoeder) 4 weken blijkt de verhouding van de vliezen aan elkaar en de zogenaamde deciduas en embryo.

Professor Keith Moore:

(één van de wereldwijd bekendste wetenschappers op gebied van embryologie en voorzitter van de afdeling Anatomie en embryologie aan de universiteit van Toronto, Canada) zegt in zijn boek «The developing human»: «Toen ik alle fases van de foetus in de buik van zijn moeder doornam, met behulp van de nieuwste wetenschappelijke apparatuur, bleek dat het allemaal precies overeen kwam met de in de Koran genoemde fases van botvorming en vlees enzovoorts.

En toen hem gevraagd werd: «Is het mogelijk dat de Profeet van de Islam deze details over de foetus kon weten? Zei hij: Onmogelijk... De hele wereld in die tijd wist niet dat de foetus in fases geschapen werd, het is zelfs zo dat de wetenschap tot vandaag de dag niet in staat is om de fases te benoemen, maar ze hebben ze zeer ingewikkeld benummerd, terwijl de Koran ze een aantal simpele namen heeft gegeven en tegelijkertijd zeer nauwkeurig, ... en voor mij is het duidelijk dat dit bewijzen zijn voor Mohammed van Allah.»

Dr. Gerald Goeringer:

hoogleraar embryologie aan de Amerikaanse universiteiten heeft gezegd: «Veel door de Moslims genoemde feiten komen daadwerkelijk overeen met de door wetenschap bewezen feiten.»





Wat in de Koran over de oceanen wordt genoemd

De Koran en de afscheiding tussen de zeeën :

Allah zegt : «Hij is Degen Die de twee zeeën naast elkaar doet?, de een zoet en fris van smaak, de ander zout en bitter. En Hij heeft een afscheiding tussen hen geplaatst, en (die is) als een onoverbrugbare afscheiding» (De Koran: 25- 53).



► Er zijn drie belangrijke zoutgehalte regimes in kust waterwegen: gelaagd, deels gemengd en volledig gemengd.

Het feit dat (verschillende soorten) zeewater niet met elkaar mengen is een feit dat pas door wetenschappers van de oceanografie is ontdekt, dit wordt veroorzaakt door een fysieke kracht genaamd «opervlaktetspanning», dichtheid van het water voorkomt mengen van twee soorten, hierdoor lijkt het op een soort barrière. Zoet rivierwater dat de zee in stroomt heeft geen invloed op zeewater en verandert dus ook niet zijn zoutgehalte, en ook zeewater heeft geen invloed op zoet rivierwater dat de zee in stroomt. Zo stroomt bijvoorbeeld de Amzone rivier ruim 300 km de Atlantische Oceaan in zonder dat de zoete smaak verandert.

De Koran en duisternis in de diepe zee :

Allah zegt: «...Of (de toestand van de ongelovige is) als de duisternissen in de diepe zee, bedekt door golf bedekt door golf, waarop wolken zijn; duisternissen bovenop elkaar. Wanneer iemand zijn hand uitstrekt kan hij die bijna niet zien. En aan wie Allah geen licht geeft: voor hem is er geen licht.» (De Koran: 24 -40).



► Dit diagram geeft de diepte aan die het licht in heldere oceanwater zal doordringen. Omdat rood licht sterk wordt geabsorbeerd, het heeft de minst diepe penetratie diepte, en blauw licht heeft zoals te zien in het diagram de diepste penetratie diepte. (Applied Optics, Vol. 20 (177) Smith, RC en KS Baker. 1981) Zie ook de officiële NASA-website.

Het is een wetenschappelijk feit dat het in diepe zeeën zeer duister is, doordat zonlicht door zeewater onmogelijk die diepte kan bereiken. De duisternis begint bij ongeveer 200 meter, op deze diepte is er haast geen licht, op een diepte van 1000 meter is er helemaal geen licht meer. De ozonlaag in de atmosfeer laat de meeste uv-straling niet door, de wolken op hun beurt kaatsen ongeveer 30% terug en absorberen 19% van de overgebleven zonnestrallen. Hierdoor bereikt slechts 51% van de zonnestrallen de oppervlakte van de zeeën en oceanen, daarna kaatsen de oppervlaktegolven 5% en 35% van de rode stralen wordt gebruikt om het water te verdampen in het proces van fotosynthese van sommige zeeplanten. Wanneer het overgebleven zonlicht het zeewater inschijnt, wordt deze blootgesteld aan meerdere weerkaatsingen en afbreekprocessen zodat het zonlicht verdeeld wordt in verschillende delen



die de ene na het andere worden geabsorbeerd, de eerste kleur die wordt geabsorbeerd of afgebroken is de rode kleur en de laatste is paars.

Het is duidelijk dat de kennis hiervan niet lang geleden ondekt is met behulp van moderne technologie en hulpmiddelen die het mogelijk maken om deze ontdekkingen te doen in diepe zeeën. De profeet Mohammed leefde in een woestijnachtig gebied en nooit is de Profeet naar de zee geweest. En het feit dat de Koran met zulke nauwkeurige informatie over de zee is gekomen, is een van de bewijzen dat de Koran Het Woord van Allah is.



► *Interne golven van de oceaan die zich mengen.* (Oceanography, Chris Garrett)

Zie ook : <http://www.nature.com/nature/journal/v422/n6931/full/422477a.html>.



► *Interne golven op grensvlak tussen twee lagen van water met verschillende dichtheden. De ene is zwaar (de onderste), de andere heeft een mindere dichtheid (de bovenste).* (Oceanography, bruto, p. 204).



► De grote watermassa's in de diepe oceaan onderscheiden zich door hun temperatuur en zoutgehalte. Deze eigenschappen bepalen hun relatieve dichtheden, die op zijn beurt de diepe thermohaliene circulatie van de oceanen in drijft. NADW = Noord-Atlantisch Diep Water. AABW = Antarctisch Bodem Water. (Aangepast figuur, Dr. Steve Hovan, Indiana Universiteit van Pennsylvania.)



De Koran en de rol van de wind bij het vormen van wolken en regen

Allah zegt: «En Hij is Degene Die de winden zendt als aankondigers van verheugende tijdingen, voorafgaan aan Zijn Barmhartigheid (regen). Zodat wanneer zij de zware wolken hebben opgeheven, Wij die naar een dorre streek drijven, waarmee Wij dan allerlei soorten vruchten voortbrengen. Zo wekken Wij de doden op. Hopelijk laten jullie je vermanen.» *De Koran 7- 57.*

En in een andere vers zegt Allah: «En Wij hebben de winden gezonden als bestuivers en Wij hebben regen neergezonden uit de hemel, waarmee Wij jullie te drinken geven. En jullie zijn daar niet de bewaarders van.» *(De Koran: 15 -22).*

Het is wetenschappelijk bewezen dat de wind als vaccinatie dient voor veel planten, doordat de wind stuifmeel meevoert. En ook m.b.t de wolken dient de wind als een bestuiver, de wetenschap heeft bevestigd dat wolken, regen en wind elkaar nodig hebben. Vroeger dacht men dat regen direct uit de hemel neerdaalde, maar de wetenschap heeft bewezen dat de wind de wolken opdrijft, de wind zorgt ervoor dat de damp uit de zee omhoog wordt geblazen, en daarna de



wolken verzamelt en deze voedt met damp uit de zeeën en rivieren. Het is een wetenschappelijk feit dat de wind de wolken niet slechts voedt met damp, maar daarnaast bestuift de wind de wolken met zoutrijke microscopisch kleine deeltjes genaamd: condensatiekern, deze deeltjes vliegen vanuit de zeeën en oceanen op met de wind om uiteindelijk regenwolken te vormen.

► Een beeld van de atmosfeer, waaronder de wolken en de wind.

Allah zegt: «Allah is Degene Die de winden zendt die dan wolken voortdrijven, waarna Hij hen in de hemel uitspreidt hoe Hij wil, en hen in stukken verdeelt. Dan zie jij de

regen vanuit hun midden komen. En wanneer deze neerkomt op wie Hij wil van Zijn dienaren verheugen zij zich.» (De Koran: 30- 48).

De moderne wetenschap bevestigt werkelijk ook wat het Vers heeft bevestigd wat betreft de fases van de vorming van wolken, de wind voert de zoutrijke damp uit de zee op, en draagt ze naar de bovenste lagen van de atmosfeer. Deze zogenaamde condensatiekernen zijn de kernen waar de stijgende damp zich omheen verzamelt en uiteindelijk wolken vormen als minuscule kleine druppeltjes en wanneer deze druppels zwaarder worden dan de lucht beginnen ze als regen neer te dalen.

Allah de verheven zegt: **«Zie jij niet dat Allah de wolken voortdrijft en hen dan bij elkaar voegt en hen daarop in stapels verzamelt? Hierna zie jij de regen uit hen midden komen. En Hij doet uit de hemelen bergen (wolken) neerdalen waarin hagel is. Hij treft daarmee wie Hij wil en Hij wendt het af van wie Hij wil. De flits van de bliksem onttrekt bijna het gezichtsvermogen»** (De Koran: 24- 43).



► Een cumulonimbuswolk. Deze foto is genomen door een NASA satelliet. Het is alsof een onzichtbare hand de stapelwolken naar de plaats van convergentie drukt.



Een ander fase van de vorming van wolken is de vorming van stapelwolken. Wanneer kleine wolken worden gevormd, komen ze bij elkaar en vormen ze verticale wolken, dit als gevolg van de krachtige opwaartse luchtstroom in het midden van de wolken en zwakkere luchtstroom aan de zijkanten van de wolken. Totdat deze verticale wolk tijdens het stijgen een punt bereikt waar het kouder is en regendruppels ontstaan. Daarna beginnen de regendruppel neer te dalen doordat ze te zwaar zijn geworden om door de luchtstroom te worden gedragen. Dit vers maakt ons ook duidelijk dat de koude lucht elektriciteitsladingen veroorzaakt die op hun beurt voor donder en bliksem zorgen. Dit is een feit dat na jaren lang onderzoek door geleerden is ontdekt.



Wanneer het spanningsverschil tussen de negatief geladen onderwolk en de positief geladen aardoppervlakte groot genoeg is, begint een zogenaamde voorontlading. Deze loopt van de wolk naar de aarde, op hetzelfde moment loopt vanuit de aarde een zogenaamde vang-ontlading, wanneer de twee elkaar raken ontstaat de voor het oog zichtbare en voor het oor hoorbare bliksem en donder. Daarop ontstaat door de blikseminslag een plotselinge



► Een diagram van een gevorkte bliksem inslag :

- (a) De negatieve lading geconcentreerd onder de wolk wordt groot genoeg om de weerstand van de lucht te overwinnen en ontwikkelt een bliksemkanaal richting de grond.
- (b) Een opwaartse stroom van positieve ladingen vormt de bodem van geconcentreerde verhoogde punten.
- (c) De neerwaartse stroom van negatieve ladingen ontmoet de opwaartse stroom van positieve ladingen en een sterke elektrische stroom de opwaartse stroom van positieve ladingen en een sterke elektrische stroom bekend als teruggaande slag draagt de positieve ladingen in de wolk.

hoge verwarming van de directe omgeving, dat zorg voor een soort explosie van de lucht. Het geluid van deze explosie is de zogenaamde donder. En het licht van de explosie tijdens de ontlading is de bliksemschicht of bliksem. Allah zegt: «En Hij stuurt bliksemschichten en treft hiermee wie Hij wil» (De Koran: 13- 13).





De Koran en het vee

Allah zegt: «En voorwaar, voor jullie is er in het vee een lering: Wij geven jullie van wat er in hun buiken tussen mest en bloed is pure melk, gemakkelijk voor de drinkers.» (De Koran: 16 -66).

De oriëntalist Maurice Bucaille zei over dit vers: «Om dit vers vanuit een wetenschappelijk ooghoek te kunnen begrijpen dienen we terug te gaan naar fysiologie «

De oriëntalist *Maurice Bucaille* zei over dit vers: «Om dit vers vanuit een wetenschappelijke ooghoek te kunnen begrijpen dienen we terug te gaan naar de fysiologie: De basisstoffen die zorgen voor de voeding van het lichaam, wordt over het algemeen veroorzaakt door chemische reacties in het spijsverteringskanaal. Deze stoffen zijn afkomstig van elementen in de darminhoud. Wanneer deze stoffen de vereiste fase bereiken tijdens de chemische reactie, gaan ze door de darmwand richting de bloedsomloop. Deze overgang kan op twee manieren gebeuren: rechtstreeks door de zogenaamde lymefvaten, of indirect door middel van het zogenaamde portale circulatie. Na bepaalde aanpassingen komen de stoffen het lever binnen en belanden uiteindelijk in de bloedbaan, dus in feite paseren alle stoffen de bloedsomloop. De borstklieren die melkbestanddelen afscheiden worden in principe gevoed door verteerde voedingsmiddelen die via het lever en vervolgens de bloedsomloop de bostklieren bereiken. Het bloed transporteert de uit voeding verkregen stoffen en voedt hiermee de melkproducerende borstklieren zoals iedere andere orgaan gevoed wordt. Deze zeer nauwkeurige informatie is het resultaat van onderzoeken in scheikunde en spijsvertering-fysiologie. Dit feit was in de tijd van de Profeet Mohammed totaal onbekend en het is recent ondekt. Ik ben van mening dat dit vers in de Koran dat naar dit feit verwijst niet uitgelegd kan worden als (uit) menselijk (verkregen informatie), gebaseerd op tijd waarin deze informatie is geformuleerd».

Dit feit en vele andere feiten bewijzen dat deze openbaring afkomstig zijn van Allah de verhevene, de gehele mensheid was in die tijd onwetend over dit en soortgelijke feiten.



De Koran en Bergen

Allah zegt:

«Hebben Wij de aarde niet tot een uitgespreide plaats gemaakt? En de bergen als pinnen?» (De Koran: 78 -67).



► *Isostasie: De berg massa wijkt af van het verticale middenpunt, maar niet zoveel als verwacht. In het diagram is de verticale stand getoond door (a), als de berg gewoon een belasting op een stabiele korst zou zijn dan zou de korst buigen(c). Maar omdat de berg diepe rotsen bezit met een relatief lage dichtheid, is de waarneembare afwijking slechts tot (b) (Een diagram uit: "Building Planet Earth, Cattermole" pag. 35).*

Wetenschappers verklaren de rol van de Bergen als pinnen die de aarde stabiliseren.

Ze zeggen: bergen hebben onderliggende wortels, deze wortels zijn diep verankerd in de grond, ze zijn in de vorm van een pin. De aardkorst is 30 tot 60 kilometer diep, dit is ontdekt met de seismograaf. Deze seismograaf heeft bewezen dat iedere berg een wortel heeft die de bovenste aardkorst stabiel houdt op de onderste visco-elastische laag. Daarom is de berg vergelijkbaar met een spijker die twee houtstukken bij elkaar houdt.

Allah zegt:

«En Hij bracht op de aarde gebergten aan zodat jullie niet met haar beven, en rivieren en wegen. Hopelijk zullen jullie Leiding volgen» (De Koran: 16- 15).



► Dit diagram toont de wortels van een berg. Sommige van deze wortels kunnen zestig kilometer lang zijn.

De moderne wetenschap bewijst dat bergen op een verbazingwekkende manier over de aarde verspreid zijn, zodat zij de aardkorst stabiel houden en geen hevige bevingen vertoont.

Voor al de bergen die door geologen bergketens genoemd worden, die over alle wereld delen verspreid zijn. Hoe kan een analfabetische man die in/bij een volk heeft geleefd waarvan de meeste onder hen analfabeet waren zulke verbazingwekkende feiten weten?



Water en het leven

Allah zegt:

«Weten degenen die ongelovig zijn niet dat de hemelen en de aarde als een gemengde massa waren en dat Wij hen beide daarop splitsten. En (dat)Wij alle levende dingen uit het water maakten? Geloven zij dan niet?» (De Koran: 21 -30).

De moderne wetenschap bevestigt dat water het oorspronkelijke bestandsdeel is van iedere levende cel. Onderzoeken in de moderne scheikunde bewijzen dat water een noodzakelijk en effectief bestandsdeel is. Alles wat er gebeurt binnen een object, van zowel overgangen als interacties. Water is soms een tussenstuk, hulpmiddel of een onderdeel van deze interactie of een eindproduct ervan. Daarom is het de enige vloeistof die onmisbaar is voor ieder levend wezen hoe groot of klein dit wezen ook is.

De aarde bestaat uit ongeveer 71% water, de rest van de aarde 29% is droog land.

Water is de belangrijkste bron voor het menselijke en het dierlijke lichaam, uit onderzoek blijkt het lichaam van een mens van 15 jaar en ouder 71% uit water te bestaan, bij een kind is het maar liefst 93%. Dieren en planten bestaan voor 90% uit water.





Waarom de angst voor de Islam en vijandigheid tegenover de Islam?

Beste lezer, denk je niet na het lezen van dit boek dat het nodig is dat er bepaalde begrippen aangepast dienen te worden over de Islam, vooral bij degene die hun kennis over de Islam nemen van onbetrouwbare bronnen zoals de media.

Als de Islam het volgende is:

- Het geloof van godsdienstvrijheid die oproept naar het aanbidden van een god, en oproept om de verplichtingen na te komen tegenover de mensen.

Allah zegt:

«En aanbidt Allah en kent Hem in niets een deelgenoot toe, en west goed voor de ouders en de verwanten en de wezen en de behoeftigen en de verwante burens en de niet-verwante burens en de goede vrienden en de reiziger en de slaven waar jullie over beschikken. Voorwaar Allah houdt niet van trotse hoogmoedigen.» (De Koran: 4 -36).

- Het geloof van vrede dat onrecht en geweld verwerpt, Allah zegt: **«Allah verbiedt jullie niet om met degenen die jullie niet bestrijden vanwege de godsdienst, en die jullie niet uit jullie woonplaatsen verdrijven, goed en rechtvaardig om te gaan. Voorwaar, Allah houdt van de rechtvaardigen»** (De Koran: 60 -8).

- Het geloof van kennis, Allah zegt:

Zeg: **«Zijn degenen die kennis hebben gelijk aan degenen die geen kennis hebben?»** voorwaar, **het zijn slechts de bezitters van gezond verstand die er lering uit trekken.»** (De Koran: 39 -9).

- Het geloof van zuiverheid en reinheid: Allah zegt:

«Voorwaar Allah heeft de berouwvollen lief en Hij heeft hen lief die zich reinigen.» (De Koran: 2- 222).

- Het geloof van een goede uitelike verzorging, de profeet heeft gezegd «Allah is mooi en houdt van schoonheid» Moslim

- Het geloof van rechtvaardigheid en het goede, Allah zegt:

«Allah beveelt rechtvaardigheid en het goede en het geven aan de verwanten en Hij verbiedt de zedeloosheid en het verwerpelijke en de opstandigheid. Hij onderricht jullie, hopelijk zullen jullie je vermanen.»

(De Koran: 16 -90).

- Het geloof van tolerantie en gemak, Allah zegt:

«Allah wenst voor jullie het gemakkelijke en Hij wenst niet voor jullie het ongemak.» (De Koran: 2- 185).



- Het geloof van barmhartigheid en mededogen, de Profeet heeft gezegd: «De Barmhartige zal barmhartig zijn tegen de barmhartigen, wees genadevol tegen degenen op de aarde dan zal degene in de hemel (Allah) genadevol met jullie zijn» (Overgeleverd door: Thirmidi).

- Het geloof van vriendelijkheid en zachtmoedigheid, de Profeet heeft gezegd: «Voorwaar, wanneer zachtmoedigheid zich ergens in bevindt is datgeen mooi, en wanneer het eruit gehaald wordt, wordt hetgeen lelijk» (Overgeleverd door: Moslim).

- Het geloof dat oproept naar nobele karaktereigenschappen, de Profeet heeft gezegd: «Ik ben gezonden om de nobele karaktereigenschappen te voltooien» (Overgeleverd door: Al-Hakim).

- Het geloof van vrijgevigheid en gulheid, de Profeet heeft gezegd: «De vrijgevige is dichtbij Allah, dichtbij het paradijs, dichtbij de mensen, ver weg van het hellevuur, en de gierigaard is ver weg van Allah, ver weg van het paradijs, ver weg van de mensen, dichtbij het hellevuur, en voorwaar een onwetende genereus is geliefder bij Allah dan een gierigaard die veelvuldig Allah aanbid» (Overgeleverd door: Thirmidi).

- Het geloof dat aanspoort om te houden van het goede voor alle mensen, de Profeet heeft gezegd : «De geliefdste mensen bij Allah zijn degene die het meeste betekenen voor de mensen» (Overgeleverd door: Al-Mu'jam al-sakhier).

- Het geloof van gelijkheid van alle mensen, het enige onderscheid wordt gemaakt door vroomheid, de Profeet heeft gezegd : « De mensen zijn gelijk



zoals de tanden van een kam gelijk zijn, een arabier zal niet beter zijn dan een niet arabier niet-Arabier behalve met vroomheid»

• Het geloof van absolute rechtvaardigheid, zelfs tegenover de vijanden, Allah zegt:

«En laat de haat van een volk jullie er niet toe brengen niet rechtvaardig te wezen. Wees rechtvaardig, dat is het dichtst bij godvrezendheid»

(De Koran: 5- 8).

• Het geloof van vrijheid in geloofsovertuiging, Allah zegt:
«Er is geen dwang in de godsdienst.» *(De Koran: 2- 256).*

• Het geloof die aanspoort om samen te werken aan het goede, Allah zegt: «Maar steunt elkaar bij het goede en vroomheid, en steunt elkaar niet bij zonde en overtreding»
(De Koran: 5 -2).

• Het geloof van iedereen, omdat de Islam een boodschap is aan iedereen, en niet is weggelegd voor een bepaald volk, Allah zegt:

«En Wij hebben jou niet anders gezonden dan aan de gehele mensheid en als verkondiger van verheugende tijdingen en als waarschuwer. Maar de meeste mensen weten het niet» *(De Koran 34 -28).*

• Het geloof van vergeving van zonden en fouten, Allah zegt: «zeg: «**O Mijn dienaren die buitensporig zijn tegenover zichzelf, wanhoopt niet aan de Genade van Allah. Voorwaar Allah vergeeft alle zonden. Voorwaar, Hij is de Vergevensgezinde, de Meest Barmhartige**»» *(De Koran: 39 -53).*

Beste lezer, ben je het niet met mij eens dat een geloof met deze uitgangspunten, en waarnaar het toe oproept het verdient om gevolgt te worden, en dat het verspreiden ervan gemakkelijk gemaakt dient te worden? Of ten minste dat men zich er niet vijandig tegenover opstelt, en mensen er niet van weerhouden worden dit geloof te volgen?



Waarom dient een persoon moslim te worden ?

1- Omdat de Islam het laatste geloof is dat is neergezonden.

2- Omdat de Islam gelooft in de voorgaande boodschappen en de Islam is een uitbreiding van de voorgaande geloven, het Joodse volk bijvoorbeeld erkennen de profeet Jezus niet als profeet en de Christenen erkennen de profeet Mohammed niet als profeet, de moslims erkennen Mozes en Jezus allebei als profeten.

3- Omdat de Islam ervoor zorgt dat men altijd en overal in contact is met zijn Heer.

4- Omdat de Islam het geloof is dat niet is veranderd door mensen, in tegenstelling tot de voorgaande geloven.

Michael Hart zegt in zijn boek: *«Er is in de geschiedenis van de boodschappen geen boek compleet gebleven met al zijn letters en zonder veranderingen behalve de Koran die is overgebracht door Mohammed»*

5- Omdat de islam het complete geloof dat zowel aanbiddingen behandelt als de wereldse zaken in het leven van de moslim.

Abd Rahman ibn zaid heeft gezegd: Er werd tegen Salman gezegd: «Jullie profeet heeft jullie alles onderwezen, zelfs de behoefte doen» waarop Salman zei: «Jazeker, Hij heeft ons verboden om richting de Qibla te ontlasten, en om ons te reinigen met de rechterhand, of met minder dan drie stenen te reinigen, en (hij heeft ons verboden) om met een harde uitwerpsel of bot (te reinigen)»
(Overgeleverd door: Moslim).

Arthur Hamilton heeft gezegd: *«Als de mensen de waarheid zochten dan zouden ze weten dat het Islamitisch geloof de enige oplossing is voor alle menselijke problemen».*

6- Omdat de Islam het geloof is dat alle geestelijke en lichamelijke behoeften tegemoet komt en daarin een bijzondere balans houdt zodat de een de andere niet overwint.

Prins Charles heeft gezegd: *«De Islam kan ons vandaag de dag de wereld leren begrijpen en hoe we hierin zouden moeten leven, een zaak die het Christendom armer is of zelfs verloren heeft. Daar de Islam geen scheiding accepteert tussen mens, milieu, geloof, kennis, hersenen, en materie».*



7- Omdat de Islam het geloof is dat niet in tegenstrijd is met de natuurlijke aanleg en het gezond verstand. De Russische schrijver Leo Tolstoj heeft gezegd: «De wetten van de Koran zullen over de aarde heersen, omdat ze overeenkomen met het gezond verstand en wijsheid».

8- Omdat de Islam het geloof is dat zich richt naar alle mensen, zonder onderscheid te maken tussen statussen, tijd of omgeving. In tegenstelling tot de voorgaande religies die specifiek gericht waren naar een bepaald volk in een bepaalde tijd. Zo is het bijvoorbeeld bij het Jodendom over het algemeen zo dat je slechts jood kunt zijn wanneer je als jood geboren bent, en in het Christendom heeft Jezus (Vrede zij met hem) gezegd: «Ik ben slechts gestuurd naar de verdwaalde schapen van de kinderen van Israël.».



► Dit exemplaar van de koran is geschreven met vloeibaar goud op papyrus, een bewijs dat de Moslims zorg dragen voor het behoud van de Koran.

En wat duidt op het feit dat de profeet Mohammed gestuurd is naar de gehele mensheid, ongeacht hun afkomst, taal en tijd tot de Dag des Oordeels, zijn de verzen die aan het begin van zijn profeetschap zijn neergezonden: «**O jij ommantelde. Sta op en waarschuw. En prijs de grootheid van jouw Heer**» (De Koran: 74- 1).

Dit vers was de overgangsfase tussen het oproepen naar de Islam in het geheim en in het openbaar. Daarop begon hij zijn volk in het openbaar op te roepen om gehoor te geven aan de boodschap, en maakte hij duidelijk dat het

aanbidden van afgoden ongeldig is. Hij riep zijn volk op om alleen Allah te aanbidden zonder Hem deelgenoten toe te kennen, waarop hij veel ellende van hun moest verdragen.

Daarna heeft hij de Koningen en heersers aangeroepen gehoor te geven aan de Islam. Onder deze Koninkrijken zijn o.a. het Romeinse, het Perzische en het Abessinische.

Als de Islam niet voor de gehele mensheid was gezonden, zou de Profeet (vrede zij met hem) zijn boodschap ook niet verspreid hebben; wetend dat de verspreiding ervan veel vijandigheid en strijd met zich mee zou brengen tegen een veel groter aantal dan het aantal van de moslims toentertijd. Eveneens was de interne situatie met zijn volk niet stabiel genoeg om deze stap te nemen, als hij niet van de overwinning overtuigt was.

Maar het is zo dat het een verplichting is voor de Profeet de boodschap van zijn Heer onder de gehele mensheid te verspreiden.

Ik hoor hem met alle zekerheid zeggen: «Deze zaak (de Islam) zal zeker bereiken wat de dag en de nacht bereikt heeft, en Allah zal geen huis in stad of dorp laten zonder dat Hij dit geloof het huis doet binnentreden» (Overgeleverd door: Ahmed).



► Vertaling:

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle Van Mohammed, de dienaar van Allah en Zijn Profeet, aan Negus, Koning van Abessinië

Vrede zij met diegene die de leiding volgt.

Ik roep u tot de islam. Accepteer de Islam en je zult veilig zijn.

Ik prijs (en vraag je vriendelijk om) Allah (te prijzen), er is geen god (die het recht heeft aanbeden te worden) dan Hij, en ik getuig dat Jezus de zoon van Maria een door Hem geschapen geest is, en (door) Zijn woord is geschapen ("Wees", En hij was), Hij schonk dit woord aan de Maagd, de kuisse en goede Maria, en zij werd zwanger van Jezus. Allah heeft hem geschapen zoals Hij Adam schiep; met Zijn Hand. Ik roep U op om alleen Allah te aanbidden, en Hem geen deelgenoot toe te kennen. En (ik roep U op) om Hem te gehoorzamen en om mij te volgen en te geloven in hetgeen aan mij is geopenbaard, daar ik de Boodschapper van Allah ben. Ik nodig U en uw mannen uit naar Allah, de Verhevene. Ik getuig dat ik mijn boodschap heb meegedeeld. Ik nodig u uit om gehoor te geven aan mijn advies en deze te accepteren. Vrede zij met diegene die de leiding volgt.

De sleutel tot het begrijpen van de Islam



► Vertaling:

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle Van Mohammed, de dienaar van Allah en Zijn Profeet, aan Heraclius, Keizer (van Byzantium 610-641)

Vrede zij met diegene die de leiding volgt.

Ik roep u tot de islam. Accepteer de Islam en je zult veilig zijn.

Wanneer u de Islam accepteert zal Allah u met een dubbele beloning honoreren. Maar wanneer u weigert zult u verantwoordelijkheid dragen van de zonden van uw gehele volk. "O Lieden van het Boek! Komt tot een gelijkkluidend woord tussen ons en jullie: dat we niemand dan Allah aanbidden en dat wij niets naast Hem tot deelgenoot maken en dat wij elkaar niet als heren naast Allah plaatsen." Als zij zich dan afwenden, zegt dan: "Getuigt dat wij ons (aan Allah) overgegeven hebben."

*Getekend door,
De Profeet van Allah, Mohammed*



► Vertaling:

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle Van Mohammed, de dienaar van Allah en Zijn Profeet, aan de Heerser van de Christenen in Egypte Moqoqas.

Vrede zij met diegene die de leiding volgt.

Ik roep u tot de islam. Accepteer de Islam en je zult veilig zijn.

Wanneer u de Islam accepteert zal Allah u een dubbele beloning honoreren. Maar wanneer u weigert zult u de zonde van uw gehele volk dragen. "O Lieden van het Boek! Komt tot een gelijkkluidend woord tussen ons en jullie: dat we niemand dan Allah aanbidden en dat wij niets naast Hem tot deelgenoot maken en dat wij elkaar niet als heren naast Allah plaatsen." Als zij zich dan afwenden, zegt dan: "Getuigt dat wij ons (aan Allah) overgegeven hebben." (3:64)

*Getekend door,
De Profeet van Allah, Mohammed*



Eindwoord

Beste lezer: De Islamitische regelgeving is een hemelse boodschap en leidraad voor een gelukkig leven op de wereld en een eeuwig leven in het hiernamaals. En het kan zijn dat je bepaalde moslims aantreft met een afwijkend gedrag, of karaktereigenschappen hebben die niet acceptabel zijn, weet dan dat de Islam hiermee geen verband heeft en hiervan is vrijgesproken. En het kan zijn dat deze moslim oftewel onwetend is over het islamitsch geloof



of dat zijn/haar geloof zeer zwak is waardoor hij/zij zulk gedrag vertoont. Daarom dient de Islam niet beoordeeld worden op basis van sommige van zijn volgelingen.

Dit boekje dient als sleutel voor onderzoek naar de waarheid, waarbij men dient rekening te houden met:

- Onpartijdigheid van persoonlijke begeertes en religieuze vooroordelen.
- Een oprecht verlangen naar de waarheid, en niet met de intentie van het zoeken naar fouten.
- Het onafhankelijk denken, waarbij je niet oordeelt op basis van andermans oordeel.





Hoe wordt men Moslim?

Om een moslim te worden, zijn er geen specifieke religieuze rituelen of gewoonten die u dient te verrichten, noch is hiervoor een specifieke plaats noch dient het te gebeuren in het bijzijn van anderen. Dit omdat in de Islam iedere persoon een directe relatie heeft met zijn Heer zonder enige tussenpersonen.

Door simpelweg te geloven en te verklaren dat er slechts één God is en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is wordt men moslim. Bij het afleggen van deze verklaring worden alle zonden die hij/ zij ooit heeft verricht in zijn/haar verleden vergeven.

God zegt in de Koran:

“Behalve degene die berouw toont en gelooft en goede daden verricht. Voor diegenen wisselt Allah hun zonden in voor goede daden. En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig” (De Koran: 25- 70).



Niet - moslims die de Islam hebben geaccepteerd worden hiervoor dubbel beloont, wegens hun geloof in hun boodschappers en hun geloof in Mohammed. Allah zegt:

“Degenen die Wij daarvóór (vóór de Koran) de Schrift gegeven hebben:

zij geloven erin. En wanneer hij (de Koran) aan hen voorgedragen wordt, zeggen zij:

“Wij geloven erin. Voorwaar, het is de Waarheid van onze Heer.



Voorwaar, wij hadden ons ervóór al overgegeven (aan Allah).

Diegenen zal twee maal hun beloning gegeven worden:

omdat zij geduldig waren en zij met het goede het kwade afwendden; en omdat zij uitgeven van waar Wij hen mee voorzien hebben.” (*De Koran: 28- 52*).

Daarnaast wist Allah alle zonden die een persoon heeft verricht voor het accepteren van de Islam. De Profeet heeft gezegd:

“De Islam wist (alle zonden die men heeft verricht) voor (het binnentreden van) de islam”. (*Overgeleverd door: Moslim*).







**En wanneer je interesse hebt in meer informatie,
twijfel dan niet om contact op te nemen via:**

<http://www.thekeytoislam.com>

<http://www.al-yaqeen.com>

<http://www.dekoran.nl>

<http://www.waaromislam.nl>

<http://www.ikwilmoslimworden.nl>

<http://www.moslimjongeren.nl>

<http://www.ivoe.nl>

<http://www.dewaremohamed.nl>

<http://www.islamhouse.com>

<http://www.islamreligion.com>

<http://www.islam-guide.com>

<http://www.islamtomorrow.com>

<http://www.islamqa.info>

<http://www.womeninislam.ws>

<http://www.1ststepsinislam.com>

<http://www.chatislamonline.org>

<http://islamweb.net/>